

# 16 - NAHL Sûresi ; 128 âyet...

**NAHL = BAL ARISI** - anlamında.

Sûrenin ilk âyetleri ; ALLAH'IN YÜCELİĞİNİ belirten kelimelerle başlıyor, **SÜBHÂN** ve **TEALÂ = ÇOK YÜCE-YÜCELERİN YÜCESİ** - anlamındadır...  
 Sonraki âyetlerde, **İnsanlara verilen nimetler** - açıklanıyor.  
 5. 65.âyetlerde - İnsanlar için yaratılan **ÜRÜNLER** ve **HAYVAN'**lardan ve  
 68.âyetlerde - **BAL ARISI'**nın yaratılışı ve görevlendirilmesi ile  
**BAL'**ın - bir ilâç olduğuna dair, apaçık ibretlerden bahsediliyor.  
 Diğer âyetlerde, önemli İlâhi emirler ve yasaklar belirtilmiş...  
 16/101.Âyette geçen **NESİH** hakkında - Sûrenin sonunda geniş bilgi var..

## 14.CÜZ

**BismillâhirRahmânirRahîm.**

Esirgeyen bağışlayan ALLAH adıyla.

16/1.

ALLAH'ın BUYRUĞU-Emri elbette gelecektir. Bunun gelmesi için acele etmeyin. **ALLAH SÜBHÂN'dır** ve onların ortak koştukları şeylerden uzaktır ve **ALLAH, TEALÂ'dır** - yücelerin yücesidir.

**NOT ;** Bu âyetteki **SÜPHÂN** -> YÜCELİK sıfatlarının özeti olan bir kelime ve KİMSENİN ERİŞEMEYECEĞİ, HİÇBİR ŞEYE MUHTAÇ OLMAYAN - NOSANSIZ ve KUSURSUZ.  
**TEALÂ** -> **YÜCELERİN YÜCESİ** - Anlamında hürmetli sözler - ALLAH'tan başka, hiçbir şey için kullanılmayan ÖZEL kelimeler âyette birlikte kullanılmış.

16/2.

**ALLAH** Melekleri indirerek, kullarından dilediği kimselere, şöyle **VAHY** eder : "**BENDEN BAŞKA TANRI - İLÂH YOK'tur.**  
**BENDEN KORKUN, SAKININ.."**

16/3.

**ALLAH**, Gökleri ve yeri Hak-gerçek olarak yaratmıştır...  
**ALLAH**, onların eş-ortak koştukları şeylerden uzaktır ve **TEALÂ'dır** yücelerin - yücesidir...

16/4.

**ALLAH İNSANI, BİR DAMLA SU'dan YARATMIŞ'tır** Öyleyken ;  
 görürsün ki **O, RABBİNE KARŞI APAÇIK BİR DÜŞMAN KESİLMİŞ'tir.**

**NOT ;** Bu âyet, birçok âyetin bir özeti gibi ;  
 1.**BİR DAMLA SU**-> **MENİ'**den yaratılmış ve ALLAH'a karşı çok ACİZ olan İNSAN,  
 2.**Kâinâtı yaratıp yöneten** ALLAH **TEALÂ'**nın muhteşem azameti karşısında,  
**Bak**->29/60. 67/21.âyetlere ; "**KENDİ RIZKINI BİLE TEMİN ETMEKTEN ÂCİZ'dir.**"  
 3.**İNSANLARIN ÇOĞU**, Gurur Kibir ile ALLAH'a karşı **DÜŞMANCA** davranıyor.!  
 Ancak her işin faturası olduğu için, **BU KARŞI GELİŞİN CEZASI AĞIR OLUYOR..**

16/5.

**ALLAH**, **HAYVAN**'ları da yaratmıştır. SİZİ ısıtacak **GIYSİ**'leri ve birçok faydaları onlardan sağlarsınız ve **ET**'lerini de yersiniz.

16/6.

ONLARI sabah gönderirken ve akşam getirirken de ZEVK alırsınız.

16/7.

Ve ONLAR sizin zorlukla gittiğiniz yerlere bile **YÜK**'lerinizi de taşırlar. Muhakkak ki Rabbiniz merhametlidir ve çok şefkatlidir.

16/8.

**ALLAH** Sizin için, **BİNEK** veya **SÜS HAYVANI** olarak ;  
**AT**'lar - **KATIR**'lar - **EŞEK**'ler yaratmıştır ve daha,  
bilmediğiniz nice şeyleri, çeşitli **BİNEK**'leri de yaratır.

**NOT** ; Tahminen 6.500 yıllık **İNSANLIK TARİHİ** içinde, çeşitli **HAYVANLAR** ;  
CANLI ve CANSIZ olarak hem insanlara hem doğaya hem de yaratılan her şeye  
**FAYDALI** olmuştur ve olmaktadır. Çünkü hayvanların çoğu, yaşadığı müddetçe,  
diğer yaratıklara **MÂNEVİ HOŞLUK** vermektedir ve sonra **ETİ + SÜTÜ + KEMİĞİ**  
**KANI + DERİSİ** gibi maddeleri ile faydalıdır. Buna mukabil **İNSAN ÇOĞUNLUĞU**,  
tahminen 200-Yıldan beri **SANAYİ ÇAĞINA** girmesiyle birlikte **ALLAH TEALÂ**'nın  
çeşitli **BİNEKLERİ** keşfettirmesi sayesinde **DÜNYAYA YAYILMIŞ** ve **HADDİ AŞMAYA**  
**BAŞLAMIS**, hem kendilerine hem de **DOĞAYA** faydasından daha zararlı olmuş ve  
olmaktadır. Bu sebeple -> insanlık âlemi **KİYÂMETE** çok yaklaşmıştır...

16/9.

**YOLUN** doğrusunu göstermek **ALLAH'a** aittir. Yolun **EĞRİ** olanı da vardır ve **ALLAH** dileseydi, hepinizi **DOĞRU** yola ulaştırırdı..

16/10.

**Gökten SU**'yu SİZE indiren **ALLAH**'tır ve ONU hem SİZ içersiniz hem de hayvanları otlatacağınız **BİTKİLER** SU ile yetiştirilir...

16/11.

**ALLAH**, SU ile SİZE **EKİN**'leri ve **ZEYTİN** ve **HURMA** ağaçlarını ve **ÜZÜM**'lerle her çeşit **MEYVE**'leri yetiştirir. İşte bunlarda, **DÜŞÜNEBİLEN**'ler için büyük örnekler ve ibretler vardır.!

16/12.

**ALLAH**, geceyi, gündüzü, **Güneş'i** ve **Ay'ı** da **sizin HİZMETİNİZE** vermiştir. **Yıldız**'lar da **ALLAH'ın** emrine tâbidir ve bunlarda, muhakkak ki **AKIL SAHİPLERİ** için nice ders ve ibretler vardır.

16/13.

Yeryüzünde ; çeşitli **RENK**'lerde yaratılan her şeyde de, **ÖĞÜT** alanlar için nice örnekler - ibretler vardır.!

16/14.

İçinden taze **BALIK** ETİ yemeniz ve **SÜS EŞYASI** çıkarmanız için, **DENİZ**'leri de **EMRİNİZE** veren **O'dur**. **GEMİ**'lerin denizi yararak gittiğini görürsün ve bütün bunlar **ALLAH'ın** bol nimetlerinden faydalanmanız içindir ki, artık - belki **ŞÜKREDER**'siniz.!

16/15.16.

Yeryüzünde - (**DEPREM**'le) sarsılmamanız için **DAĞ**'ları ve yolunuzu bulmanız için **IRMAK**'ları ve **YOL**'ları yaratan **O'dur**.. Ayrıca yarattığı, yol gösterecek alâmetler ve işâretlerle beraber **İnsanlar**, **YILDIZ**'larla da yollarını tâyin ederler..

16/17.18.

**YARATAN, YARATAMAYANA BENZER Mİ HİÇ.? İBRET ALMAZ'mısınız.? Ve ALLAH'ın NİMET'lerini SAYMAYA KALKIŞANIZ ASLA SAYAMASINIZ. Muhakkak ki ALLAH, çok bağışlayıcıdır ve koruyucudur...**

NOT ; Âyetlerde, İNSANIN EMRİNE VERİLEN şeylerin bir kısmı belirtilmiş ve **ALLAH'ın NİMETLERİ'nin SAYILAMAYACA KADAR ÇOK** olduğu vurgulanmış. Buna rağmen NANKÖR olan **İNSAN ÇOĞUNLUĞU**, ŞÜKÜR ETMEDİĞİ gibi düşmanlık ediyor.! ve **YÜCE YARATICININ İLÂHİ KANUNLARINI BEĞENMEYİP, KENDİNİ İLÂHLAŞTIRIYOR.!**

16/19.

**ALLAH, açıkladıklarınızı da gizlediklerinizi de çok iyi bilir.**

16/20.21.

ALLAH'ı bırakıp da taptıkları şeyler, PUT'lar ; HİÇBİR ŞEY YARATAMAZ ve esasen KENDİLERİ YARATIK'tır ve ONLAR CANSIZ - ÖLÜDÜR ve ne zaman dirileceklerini de anlayamazlar...

16/22.23.

**SİZİN TANRINIZ - İLÂHINIZ BİR-TEK'dir.** Âhirete inanmayanların kalpleri bunu İNKÂR eder ve ONLAR böbürlenip büyüklük taslarlar. Muhakkak ki ALLAH, onların açıkladıklarını da gizlediklerini de çok iyi bilir ve Allah, böbürlenip-büyüklük taslayanları sevmez.

16/24.

ONLARA : "**RABBİNİZ NE İNDİRDİ.?**" diye sorulsa,  
ONLAR : "**Öncekilerin MASAL'larını.!**" diye cevap verirler..

16/25. (Bak-> 16/88.âyete)

Böylece ONLAR, Kıyâmet gününde **KENDİ GÜNAHLARINI TAMAMEN ve SAPTIRDIKLARI CÂHİL'lerin de GÜNAHLARINI KISMEN YÜKLENİR'ler.** Dikkat edin.! Yüklendikleri bu YÜK, ne kötü bir yüktür..

NOT ; 35-FATİR Sûresi/18.âyetinde ;

**HİÇ KİMSE bir başkasının günahını yüklenemez.** Günah yükü ağır gelen kimse bunu taşıtmak için bir yakınına razı etse bile yükünden bir şey taşıtamaz. **HÜKMÜ VAR ANCAK BU YÜK->insanın yalnız KENDİSİNİ İLGİLENDİREN SUÇ'tur** 16/25.âyet HÜKME TÂBİ olanlar -> **Diğer insanların SAPIK yollara sapmaları için BİR YOL İCAT EDEN** ve böylece Dini-ŞERİATİ bozanlar ve aşağıdaki HADİS HÜKMÜNE girerek HER TÜRLÜ YANLIŞA veya KÖTÜLÜĞE sebep olan kimselerdir.. 16/25.âyeti açıklayan-> **HADİS'i ŞERİF'te** anlam olarak belirtildiği gibi : "**KİM KÖTÜLÜĞE SEBEP veya ARACI OLURSA ONA kendi günahı ve KÖTÜLÜK YAPAN kimselerin günahlarından da BİR PAY yüklenir.**" buyurmuşlar.

16/26.

Onlardan öncekiler de **DÜZEN KURMUŞLARDI.** Bunun üzerine ALLAH, binalarının temelini çökertti de **TAVANLARI BAŞLARINA YIKILDI.** ve **AZAP ONLARA, TAHMİN ETMEDİKLERİ BİR ŞEKİLDE ANSIZIN GELDİ.**

NOT ; ALLAH'ın emirlerine karşı çıkanlar, emirleri getiren PEYGAMBERE veya DİNE karşı **DÜZENLER - TUZAKLAR kurmuşlar.** Fakat sonunda, onlara gönderilen **AĞIR CEZA,** onların tahmin edemedikleri bir şekilde ve zamanda **ÂNİ** olarak geliyor ve onları HELÂK ile YOK ediyor. Çünkü ALLAH TEALÂ'nın âdeti böyle. **\* KİŞİ, KURDUĞU TUZAĞA -> KENDİ DÜŞER.!** Atasözü - bu âyetlerden türemiş.. KİYÂMET de insanlar gaflet sarhoşu iken ANSIZIN gelecekti. **Bak-> 7/187.**

16/27.

Sonra, KİYÂMET gününde de ALLAH ONLARI rezil eder ve sorar :  
"İnananlara düşmanlık ettiğiniz ve BANA da eş-ortak koştuğunuz  
**ORTAKLARIM NANI NEREDE.?**" Kendisine İLİM verilmiş olan kimseler  
de der ki: "**BUGÜN Kâfirlere ancak rezillik ve kötü cezalar var.**"

16/28.

**MELEK'ler, kendilerine yazık edenlerin CAN'larını ALIRKEN,**  
**ONLAR da :** "Biz hiçbir kötülük yapmadık.!" diyerek can verirler.  
EVET.! ALLAH, sizin yaptıklarınızı elbette çok iyi bilmektedir.

16/29.

Artık içinde sonsuz olarak kalacağınız CEHENNEM'in kapılarından  
girin. Büyüklük taslayan KİBİRLİ'lerin yeri-yurdu ne kötüdür.!

16/30.31.

Ve KÖTÜLÜK'ten sakınanlara : "**RABBİNİZ NE İNDİRDİ.?**" denince,  
BUNLAR da : "**İYİLİK İNDİRDİ.**" der ve bu dünyada güzel hareket  
edenlere, iyilikler - güzellikler vardır. ÂHİRET yurdu ise  
daha hayırlıdır ve sakınanların yeri-yurdu ne güzel yerdir..  
Orası ; Altından ırmaklar akan **ADEN CENNETLERİ'dir..**  
Orada ; Bunların istedikleri her şey vardır ve Allah,  
haramlardan sakınan **TAKVÂ** sahiplerini böyle mükâfatlandırır.

16/32.

BUNLAR öyle kimselerdir ki, **Melekler BUNLARIN TER-TEMİZ OLMUŞ**  
**CANLARINI alırlarken** şöyle derler : "**SİZE SELÂM OLSUN. YAPMIŞ**  
**OLDUĞUNUZ İYİ İŞLERE KARŞILIK OLARAK, Artık CENNETE GİRİN..**"

NOT ; Bu âyetlerde görünen önemli hususlar ;

1. İLÂHİ KISÂS-> **YANKI'dır**, Dünyada güzel hareket edenlere aynen karşılık.
2. **KÖTÜ İNSANLARIN** - ölüm şekilleri de kötü olacak. **Bak-> 4/97. 79/1->6..**
3. **İYİ İNSANLAR da** - öldüğü zaman bunlara **MELEKLER SELÂM VEREREK RÛH'larını**  
**ALACAKMIŞ.** Çünkü bunlar NEFİSİNİ temizlemiş olduğu için **CANLARI da TEMİZ..**  
**Bak-> 35. Fatır S./18.âyetinde ;**  
**Her kim günahlardan sakınarak arınır ve temizlenirse** - sözlerindeki kasıt,  
insanların kendi iradeleri ile **TEMİZLENMESİ ve ARINMASI'dır.**

16/33.34.

**KÂFİR'ler, MELEK'lerin gelmesini mi veya RABBİNİN buyruğunun**  
**gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar.?**

Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı ve  
Onlara ALLAH zulmetmedi ve ONLAR kendilerine zulmettiler...  
Ve sonunda da işledikleri kötülüğün CEZASINA uğradılar ve  
ALAY ettikleri şeylerin AZABI onları kuşatıverdi.!

16/35.

ALLAH'a eş-ortak koşan müşrikler : "**Eğer ALLAH dileseydi,**  
**bizler de babalarımız da, başka bir İLÂH-TANRI tanımazdık** ve  
ALLAH'ın **EMRİ** olmadan bir şeyi de **HARAM** saymazdık." diyorlar.  
Fakat, Onlardan ÖNCEKİLER de, tıpkı onlar gibi yapmışlardı...  
**PEYGAMBERE düşen görev ; ancak TEBLİĞ ETMEK** ve  
**emirlerimizi insanlara bildirmekten** - ibarettir...

16/36.

Andolsun ki **BİZ her ÜMMETE de** : "Yalnız ALLAH'a KUL'luk EDİN. TÂĞUT-> PUT+ŞEYTAN'dan sakının" diyen Peygamberler gönderdik. ALLAH onlardan bir kısmını doğru yola erİştirdi ve bir kısmı da sapıklıkta kaldı.. Yeryüzünde gezin ve İNKÂR eden SAPIK kimselerin sonları ve âkıbetleri nasıl olmuş bakın - görün.!

16/37.

**Ey MUHAMMED.!** Doğru yola gelmeleri için, onların üzerlerine ne kadar düşsen bile - **ALLAH saptırdığı kimseleri doğru yola asla döndürmez** ve ONLARIN, hiçbir yardımcıları da olamaz...

**NOT ;** ALLAH TEALÂ'ya KUL olmaktan kaçınanlar, PUT'lara bağlanıyor.!. Sonra, İNSAN'ların kendi AKIL ve İRADELERİ ile doğru yola dönmeleri için TEK İLÂH olan ALLAH TEALÂ onlara verdiği bazı ŞANS ve SÜRE'ler sonunda da ONLAR, DİN yoluna dönmedikleri zaman **KALPLERİ MÜHÜRLENİYOR..** Artık onları hiçbir kimsenin ve **HZ.MUHAMMED'in,**sav bile DİN'e döndüremeye yetkisinin olmadığı, bu âyette ve başka birçok âyette de apaçık bildirilmiş....

16/38.

ONLAR : "**ALLAH, ÖLMÜŞ bir kimseyi asla tekrar diriltmeyecek.**" diyerek, ALLAH'a YEMİN etmişlerdi. EVET.!. ÖLÜLERİ MUTLAKA, ALLAH DİRİLTECEK'tir ve bu, ALLAH'ın bir vaadi - bir sözüdür. Fakat, **İNSANLARIN ÇOĞU BUNU BİLMEZ - BUNA İNANMAZ..**

16/39.

Dünyada, ayrılığa düştükleri şeylerin açıklanması ve kâfirlerin de yalancı olduğunun bilinmesi için, **ALLAH ölüleri de - onları da tekrar diriltecektir...**

16/40.

**BİZ bir şeyin olmasını dilediğimiz zaman sözümüz sadece: "OL" demekten ibârettir ve istediğimiz şey hemen olur-oluşuverir.!**

**NOT ;** ÖLÜLERİN TEKRAR DİRİLTİLMESİ konusu, her devirde gündemde olmuş ve Bak->2/259.260.âyetlere **HZ.İBRAHİM'** bile böyle bir mucizeyi görmek istemiş ve diğer âyetlerde ise, **KURUMUŞ TOPRAKLARIN, YAĞMUR İLE YEŞERDİĞİ** gibi, **ÖLMÜŞ** insanların da benzer şekilde dirileceğine dair örnekler veriliyor ve ALLAH TEALÂ'nın-> sadece "OL" demesiyle-> MÜCİZE'lerin gerçekleşebileceği bildirilmiş. **Bak-> 2/117. 3/47. 6/73. 16/40. 19/35. 36/82. 40/68.âyetlere.**

16/41.42.

ZULME uğradıktan sonra, ALLAH yolunda **GÖÇ** edenleri de, dünyada güzel yerlere yerleştiririz ve ÂHİRET mükâfatı ise daha da büyüktür - keşke bilseler.!. **Bunlar, SABREDEN ve sadece RABLERİNE GÜVENEN kimselerdir...**

**NOT ;** ALLAH YOLUNDA **GÖÇ,** tarih boyunca dindarlara - bazı mecburiyetler karşısında - ALLAH TEALÂ tarafından tavsiye edilmiş ve bu emre uyanlar, dünyaya yayılmışlar ve böylece DİNLER dünyaya yayılmış. **HZ.MUHAMMED'sav** de ilk Müslümanlardan bazılarının MEKKELİ MÜŞRİKLERİN zulmünden kurtulmaları için YEMEN'e göçmelerine izin vermiş. Bazı Evliyâlar da ANADOLUYA göçmüş.

16/43.

**Ey MUHAMMED.! Senden önce gönderdiğimiz ve VAHY'ettiğimiz Peygamberler de ERKEK'ti.** Eğer bilmiyorsanız bilenlere sorun.

**NOT ; Bak-> 6/9.** ve bu âyetten de anlaşıldığı gibi ALLAH TEALÂ insanlara yalnız ERKEK'lerden PEYGAMBER göndermiş, **KADIN Peygamber hiç göndermemiş.** Bu sebeple dünyadaki çok önemli işlerin KADINLARA BIRAKILMAMASI gerekiyor. Fakat tarihte **KADIN EVLİYÂ** olarak birçok kutsal ve değerli kadınlar var.

16/44.

Bu PEYGAMBER'leri, apaçık mücizeler ve Kitaplarla gönderdik ve SANA da, indirdiğimiz emir ve yasakları insanlara anlatman ve **insanları DÜŞÜNMEYE yöneltmek için - KUR'AN'ı indirdik.**

16/45.->47.

**KÖTÜ DÜZEN ve HİLE ve TUZAK'lar** kuranlar, ALLAH'ın kendilerini yere geçirmeyeceğinden veya hiç fark edemeyecekleri bir yönden, kendilerine bir AZAP gelmeyeceğinden **EMİN'midir.?** Veya ONLAR gezip dolaşırlarken, ALLAH'ın kendilerini ansızın yakalayamayacağından **EMİN mi oldular.?** ONLAR, **ALLAH'ı asla ACİZ bırakamazlar.** Yoksa ONLAR, korku içinde yavaş-yavaş tükenmekten **EMİN'midirler.?** Şüphe yok ki RABBİN şefkatli ve merhametlidir.

16/48.

ALLAH'ın yarattığı şeyleri görmüyorlar mı.?. Bunların hepsinin gölgeleri bile sağa-sola alçalarak **ALLAH'a SECDE** etmektedir.

16/49.50.

Göklerde ve yeryüzünde olan CANLILARIN hepsi ve MELEKLER de ; **BÜYÜKLÜK TASLAMADAN ALLAH'a SECDE EDER** ve HER ŞEYE GÜCÜ YETEN RABB'lerinden KORKAR ve EMREDİLEN ŞEYLERİ YERİNE GETİRİR'ler.

**NOT ; Her SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılıır ve burada, SECDE kelimesi 2-Ayette de arka-arkaya geçiyor.. SECDE-> ALLAH'ın BÜYÜKLÜĞÜNÜ + AZAMETİNİ + KUTSALLIĞINI kabul etmek ve ALLAH'ın KARŞISINDA ÂCİZ'liği kabul etmek ve ALLAH'tan KORKAN-SAKINAN İMÂN'ın BİR KANITI'dır. SECDE'den kaçınanlar --> Nefsine mağlûp olmuş ŞEYTAN'laşmış İNSANLAR'dır. SECDE'ye GÖNÜLDEN BAŞ KOYAN kimseler de-> MELEK olmaya aday İNSANLAR'dır.**

16/51.

**ALLAH :** "2-TANRI tanımayın, O'ancak bir-tek TANRI'dır-İLÂH'tır. Şu'hâlde, **YALNIZ BENDEN KORKUN.!**" diye emretti..

16/52.

Ve göklerdeki ve yeryüzündeki her şey ONUN'dur ve İBADET'de ve İTAAT'de dâimâ ONA'dır. Şu'hâlde buna rağmen SİZ, **ALLAH'tan BAŞKA ŞEYLERDEN ÇEKİNMEKTE ve KORKMAKTA'mısınız.?**

16/53.54.

Ve SİZE gelen her iyilik-NİMET, mutlaka ALLAH'tan dır. Sonra ; bir zarara uğradığınızda da, yine ONA sığınır - yalvarırsınız. ZARARINIZI giderince de içinizden bazıları kendisine verdiğimiz Nimetlere karşı "**NANKÖR'lük**" ederek RAB'lerine EŞ-ORTAK KOŞAR..

16/55.

Bir süre daha **NANKÖR**'lük ederek, zevkle ve **EĞLENİN** bakalım.! Yakında elbette, **SİZ** de âkıbetinizi görüp, öğrenecek'siniz.!

16/56.

Ayrıca, kendilerine verdiğimiz rızıklardan, ne olduklarını bile bilmedikleri **PUT'lara hisse** ayırıyorlar.! **Andolsun ki, ALLAH'a İFTİRA ettiğiniz şeylerden, hesaba çekileceksiniz...**

**NOT ; İSLÂM'dan önce PUT'a tapan Araplar, Ürün ve Hayvanların bir kısmını ALLAH ile PUT'larına paylaştırmış. ALLAH için ayırdıklarını-> misâfir ve muhtaçlara, PUT'lar için ayırdıklarını da-> âyin v.s.işlerde harcarlarmış. İlkel kavimlerde GÜZEL KIZLARIN-> PUT'lara KURBAN edildiği de, biliniyor.! 56.âyet sonundaki yemin **ANDOLSUN Kİ = TALLÂHİ** kelimesiyle belirtilmiş olan bu sözcük Halk dilinde yemini kuvvetlendirici -> **VALLÂHİ TALLÂHİ** şeklinde.**

16/57. (Bak-> 2/116 ve 18/1->5 ve 19/88->91. ve 33/57.)

**ONLAR MELEKLER için, ALLAH'ın KIZ'ları olduğunu da söylüyor. Hâşâ.! ALLAH böyle şeylerden münezzehtir. Böylece, hoşlarına giden beğendikleri ERKEK çocuklar ise kendilerinin oluyor.!**  
16/58.59.

**Ve ONLARIN kendilerine, bir KIZI doğduğu müjdelendiği zaman, öfkelenerek YÜZÜ sim-siyah kesiliyor.!** Ve kendisine verilen, bu kötü müjde sebebiyle halkından gizlenir ve **doğan KIZINI, utana-utana yanında mı büyütsün.? yoksa toprağa mı GÖMSÜN.?** buna dalar-düşünür ve işte bu **DÜŞÜNCE'leri** ne kadar **KÖTÜ'dür.**

**NOT ; KUR'AN-ı KERİM'de, ilginç konulardan biri de ; KIZ EVLÂT hususudur..**  
\* İLKEL kabileler, bazı GÜZEL KIZ ve KADIN'ları PUT'lara KURBAN ediyormuş.  
\* BAZI kabileler MELEK'leri -> ALLAH'ın KIZLARI sanıyor ve inanıyorlarmış.  
\* İSLÂM'dan önce MEKKE kavimlerinde KIZ ÇOCUKLARI, diri-diri gömülüyormuş.  
\* İSLÂM'la birlikte - Hz.PEYGAMBER's.a.v.-> bütün KÖTÜ âdetleri yok etmiş. Fakat buna rağmen bu âhir zamana kadar ERKEK EVLÂT DEĞERLİ olduğu için, KIZ EVLÂDININ doğduğunu öğrenen erkeklerin çoğu önce mutlaka öfkeleniyor.!

Fakat **bu âhir zamanda,** erkek evlâdın **BÜYÜMESİ-TAHSİLİ-ASKERLİĞİ-EVLENMESİ** ve **İŞ BULMASI** gibi hususlarda büyük zorluklar ortaya çıktığı ve KIZ EVLÂT için, bu hususlarda kolaylıklar olması sebebiyle, **işler tersine dönmüş...**

\* MÜŞRİK ve KÂFİR'ler - KUTSAL şeyler için bazı KÖTÜ sözler söylemiş ve ALLAH'ı ve PEYGAMBERİNİ ÜZEN - YALAN ve İFTİRA olan bazı sözler için ;  
Bak-> 2/116. 3/181.182. 4/171. 5/64.72.73. 6/100. 9/30. 10/68. 16/57. 17/40.90->95. 18/1->5. 19/88->91. 21/26. 23/91. 37/149->158.43/19. Ayetlere  
Bak-> KÂFİR'lerin sözleri ile ilgili 33/57.âyette geniş bir açıklama var.!

\* MÜŞRİK -> ALLAH'a EŞ-ORTAK KOŞAN kimseler - şu ata sözüne göre ;  
"İNSANLAR, VİCDANLARINI RAHATLATMAK İÇİN HER ZAMAN BİR BAHÂNE BULUR."  
Ancak sadece bu dünyada BAHÂNE bulur ve Âhirette bahâneyi yutturamazlar.  
Ayrıca,  
\* ALLAH TEALÂ insanların NEFİS denen EGO'larının temizlenip arınmasını ve AKIL - İRADE ile ve bahanesiz olarak DİNE İMÂNA gelmelerini - istiyor.

16/60.

**ÂHİRETE inanmayanlar ; KÖTÜ sıfatların temsîlcileridir..**

En yüce sıfatlar ise ; yalnız ALLAH'a AİT'tir...

Çünkü ALLAH her şeyden üstündür, hüküm ve hikmet sâhibidir...

16/61. (Bak-> 10/11. ve 35/45.âyetlere)

**Eğer ALLAH, Zâlim kimseleri hemen - derhâl CEZA'landırırsaydı ; YER YÜZÜNDE HİÇBİR CANLI KALMAZDI.** Fakat ONLARI, bir müddete kadar erteliyor. Vakitleri dolup ta **ECEL'leri** geldiği zaman ; ONLAR bir an geri bırakılmaz ve ecelleri ileri de alınmaz..

16/62.

**MÜŞRİKLER, hoşlanmadıkları şeyleri ALLAH'a MAL'ederler** ve Dilleri de, **EN GÜZEL** ve en hayırlı işlerin ve sonucun, yalnız **KENDİLERİNE AİT** olduğunu **YALAN yere söyler durur.!** Hiç şüphe yok ki **CEHENNEM** ateşi onların **HAKKI'dır** ve işte ONLAR **cehennemin ÖNCÜ'leridir** ve orada unutulacaklar.!

16/63.

**Ey MUHAMMED.!** ALLAH'a andolsun ki Senden önceki ÜMMET'lere de PEYGAMBERLER göndermiştik. Fakat - **ŞEYTAN onlara, yaptıkları KÖTÜ şeyleri, HOŞ ve DOĞRU olarak gösterdi.!** ŞEYTAN, bugün de ONLARIN DOSTU'dur ve ONLAR için çok elemli bir AZAP vardır.!

**NOT ; TALLÂHÎ LEKAD-> ALLAH'a ANDOLSUN Kİ,** sözü - en kuvvetli YEMİN... Müşriklerin-Kâfirlerin CESARETİ ve kendilerini ilâhlaştırmalarına en güzel örneklerden biri bu âyette.. **AŞAĞILIK İNSANLAR HER İYİLİĞİ KENDİLERİNE MAL EDİNİYOR** ve BEĞENMEDİKLERİ ŞEYLER İÇİN de ALLAH'ı SUÇLUYORLAR.!

Hâlbuki, işlerin aslı, onların söylediklerinin tersi ve hayır-iyilik ALLAH'tandır.. **Bak-> 4/79.SANA GELEN İYİLİK-> ALLAH'tan, KÖTÜLÜK GELİRSE-> KENDİNDEN-dir.** Bunun aksini düşünen ve söyleyenler CEHENNEME girenlerin öncüsü olacakmış. **ALLAH'a karşı gelen CESARET çok kötü ve ÂCİZ İNSAN -> haddi aşmamalıdır..**

16/64.

**Ey MUHAMMED.!** Onların AYRILIĞA düştükleri şeyleri, onlara kesin olarak ANLATMAN için, BİZ SANA bu Kitabı-KUR'AN'ı indirdik ve **KUR'AN, doğru yolun REHBERİ ve RAHMET'tir...**

16/65.

ALLAH gökten yağmuru indirir ve YERYÜZÜ öldükten sonra bu SU ile dirilir - YEŞERİR. İşte bunda **ANLAYABİLEN'ler için** ibretler var.

16/66.

Ve muhakkak ki **HAYVAN'larda da nice ibretler vardır.!** Onların bağırsaklarda bulunan **FIŞKI** ile **KAN** arasında oluşan **hâlis SÜT,** bunu içenlerin boğazlardan kolayca akar..

16/67.

Ve **HURMA** ağaçlarının meyvelerinden ve **ÜZÜM'lerden,** hem güzel rızıklar elde edersiniz **hem de İÇKİ'ler yaparsınız..** İşte bunlarda da **ANLAYABİLEN'ler için** nice ibretler var.!

**NOT ;** Âyetteki Arapça **SEKR'**kelimesi = **SARHOŞ EDİCİ İÇKİ** anlamında ve Araplar, içkileri yapmayı biliyormuş. **GÜZEL RIZIKLAR'dan** kasıt-> taze veya kurutulmuş meyveler ile Meyveden yapılan pekmez ve pestil gibi yiyecekler. **SARHOŞ EDİCİ İÇKİLER,** Faydaları olmakla birlikte - büyük **KÖTÜLÜKLERE SEBEP** olduğu için - K.KERİM'de yasaklanmış. **Bak-> 2/219. 4/43. 5/90.91.âyetlere. 68.69.âyetteki** örnekte büyük NİMET olan **BAL'dan şifâli içecekler** yapılıyor. **BAL ŞERBETİ** ve **2.BAL+SİRKE** ile karıştırılınca bir ilâç, **SİRKENGÜBİN** oluyor.



16/68.69.

Ve **RABBİN**-> **BAL'ARISINA** : "Dağlarda, Ağaçlarda ve insanların hazırladığı kovanlarda **YUVA YAPIN**. Sonra her çeşit **MEYVE'den YİYİN** ve **RABBİNİN** kolaylaştırdığı yollarda **ÇALIŞIN**." diye **YARATILIŞTA ÖĞRETTİ**. Böylece onların karınlarından çeşitli renklerde **BAL çıkar** ve **BAL'larda insanlar için ŞİFÂ VAR** ve elbette bunlarda da **DÜŞÜNEBİLEN için büyük ibretler de VAR**!

NOT ;

**BİTKİ'lerdeki ŞİFÂ** -> nasıl öğrenildi.? Bak-> MESNEVİ 4/1287.Beyitlere.! 16/70.

Andolsun ki **ALLAH**, önce sizi **YARATIR** ve sonra da **ÖLDÜRÜR** ve içinizde hayatın en **KÖTÜ** çağı olan **İHTİYAR'**lığa kadar yaşayan kimseler önceleri bildikleri şeyleri **BİLMEZ** hâle gelirler.. Muhakkak ki **ALLAH** her şeyi bilendir ve her şeye gücü yetendir.

16/71.

Andolsun ki **ALLAH**, **RIZIK** hususunda bazı kimseleri **ÜSTÜN** kıldı Buna rağmen **BOL RIZKA** kavuşanlar da, emirleri altında bulunan insanların rızkını **kendileriyle EŞİT - benzer olarak vermez**!. Böylece **ONLAR**, **ALLAH'ın** nimetini bilerek **İNKÂR** mı ediyorlar.?

NOT ; **DÜNYA KAZANCI** ve **NİMETLERİ** anlamındaki-> **RIZIK**, ilâhi tasarruf ile insanlar arasında **AZ** veya **ÇOK** olarak dağıtılıyor. **BOLLUKLARA KAVUŞANLARIN**, emirlerinde çalıştırdığı kimselere hakkını vermeyip - **CİMRİLİK** ettiklerine işâret edilmiş. Halbuki **ZENGİNLERE**, kendilerine lâayık gördükleri şeyleri kendilerine **HİZMET** edenlere de vermeleri, bu âyetle emredilmektedir.. **Bak->3/92.ŞEVDİĞİNİZ şeylerden muhtaçlara vermedikçe iyiliğe erişemezsiniz.** diye belirtilmiş. Bu sebeple başa gelen felâketlerin **ÇOĞU** -> **CİMRİLİK**TEN.. Çünkü Atasözünde ; **AZ SADAKA ÇOK BELÂ DEF'EDER** - Denmiş. **Bak-> 2/195.271. ve 11/114. ve 29/7.âyetler** bu sözü anlatıyor. Ayrıca, **ALLAH TEALÂ** : "**BENİM HUZURUMA KUL HAKKI İLE GELMEYİN**." diye buyurmuş, Buna rağmen **İNSAN ÇOĞUNLUĞU** muhakkak ki **KUL HAKKI YÜKÜ İLE ÖLÜP-GÖÇÜYOR** !

16/72.->74.

Andolsun ki **ALLAH SİZE**, kendi cinsinizden **EŞ'**ler yarattı ve eşlerinizden de size **OĞUL'**lar ve sonra **TORUN'**lar da verdi ve **SİZİ** temiz gıdalarla da rızıklandırdı. Buna rağmen **ONLAR**, sapık bâtıla inanıp da **ALLAH'ın** nimetlerine **NANKÖR'lük mü ediyorlar**.? Ve **ONLAR** **ALLAH'ı** bırakarak ne göklerden ne de yerden bir rızık veremeyen ve hiç bir şeye güçleri yetmeyen **PUT'lara** tapıyorlar. Artık - **ALLAH'a** hiçbir eş-**ORTAK** tanımayın.. Çünkü - **ALLAH**, her şeyi bilir fakat sizler bilemezsiniz...

16/75.76.

**ALLAH**, şu **ÖRNEĞİ** verir ki ; Hiçbir şeye **GÜCÜ** yetmeyen ve başka birinin malı olan **bir KÖLE ile** - kendisine verdiğimiz **İYİ-GÜZEL** nimetlerden gizlice veya açıkça **muhtaçlara HARCAYAN bir kimse**, **EŞİT** olur'mu.? **HAMD'e** lâayık olan yalnız **ALLAH'tır**. Fakat **ÇOĞU** bilmez ve **ALLAH**, şu 2-Kişiyi de örnek verir ; **Biri DİLSİZ'**dir hiçbir şeyi **BECEREMEZ** ve sahibine de **YÜK'tür**, nereye göndersen hayırlı bir iş yapamaz. **Diğeri ise**, **ADALET'le emreden** ve **DOĞRU yolda yürüyen** bir **KİMSE'**dir ve bu insanlar hiç **EŞİT** olabilir mi.?

16/77.

**Göklerin ve yerin GAYB'i - SIR'ları, yalnız ALLAH'a AİT'tir. KİYÂMET'in KOPMASI** da ancak **GÖZ'KIRPMASI** veya daha da kısa bir an içinde olur. Muhakkak ki ALLAH'ın her şeye **GÜCÜ YETER.**

**NOT ; KİYÂMET'in** ansızın kopacağı gibi bu âyet de ansızın bu arada çıktı.! Böylece, bir kere daha gördük ki **BAZI OLAYLAR - KUR'AN-ı KERİM'de ÇEÇİTLİ SÜRELERE DAĞITIM YAPILARAK** açıklanmış. **Göklerin ve yerin SIR'larını bilmek** İnsanlar için mümkün değil. Bu sebeple, **DERİN DEVLETİN** derinliklerini bile bilemeyenler **elbette KÂİNATIN DERİNLİKLERİNİ bilemez** ve buna inanmadıkları için, **MÜSPET İLİM** sahiplerinin çoğu haddi aşıyorlar, Kâinâtın ve Dünyanın oluşumu veya Kiyâmet hakkında da **ÇELİŞKİLİ BİLGİSİZ** senaryolar üretiliyor. Bu konularda ancak, **KUR'AN-ı KERİM** ve **HADİS** ve **EVLİYÂ BELGELERİ** gerçektir.

16/78.

Andolsun ki ALLAH, siz hiçbir şey bilmezken, SİZİ ananızın karnından dünyaya çıkardı ve ALLAH'a **ŞÜKRETMENİZ** için, ALLAH size, Kulak ve göz ve kalp verdi...

16/79.

Gök boşluğunda ALLAH'ın buyruğuna boyun eğerek uçan **KUŞ'ları,** ONLAR görmüyor mu.? **KUŞ'ları** boşlukta tutan ancak ALLAH'tır.. Elbette, bunda da **İNANAN'lar** için çeşitli ibretler vardır.!

16/80.

Andolsun ki ALLAH, evlerinizi **DİNLENME** ve **HUZUR** yeri yaptı ve **GÖÇ** ettiğiniz ve konakladığınız zaman kolayca taşıyacağınız ve kuracağınız **ÇADIR'ları,** **HAYVAN DERİLERİ'nden** yapmanızı sağladı. Onların **YÜN'lerinden,** **YAPAĞI'larından** ve **KIL'larından** da SİZİN bir süre kullanabileceğiniz **GIYSİ'ler** ve **EŞYA'lar** ile **TİCARET MALLARI** yapmanızı da sağladı...

16/81.

Andolsun ki ALLAH, yarattığı şeylerden size **GÖLGE'ler** yaptı ve dağlarda barınacağınız **MAĞARA'lar** meydana getirdi. SİZİ sıcaktan koruyacak **ELBİSE'ler** ve savaşlarda sizi her çeşit zarardan koruyacak **ZİRH** gibi **GIYSİ'ler** de yarattı. İşte böylece ALLAH, **MÜSLÜMAN** olup **ONA** bağlanmanız için, **SİZE** olan nimetini bu şekilde tamamlamaktadır.

**NOT ;** Âyetlerde, DÜNYA yaşamında gerekli olan her şeyin insanlara, ancak **ALLAH TARAFINDAN VERİLDİĞİ** veya **ÖĞRETİLDİĞİ** belirtilmiş ve dünya yaşamında insanlara gerekli olan bazı şeyler bazı insanlara 1.**İLHÂM,** 2.**KEŞF YOLUYLA İCAT ETTİRİLİYOR** ve bu icatlar - dünya değiştikçe, artan ihtiyaçlar için **GEREKLİ YENİ İCATLAR** da muhakkak ki ALLAH TEALÂ'nın EMRİ ile gerçekleşiyor. Örnek ; OTO, UÇAK, RADYO, TV, ELEKTRONİK MÜCİZEVİ ÂLETLER ve CEP TEL.v.s.

16/82.

**Ey MUHAMMED.!** Bütün bunlara rağmen, ONLAR yüz çevirirlerse, SANA düşen **GÖREV** ancak ; **Açıkça BİLDİRMEK, TEBLİĞ'etmektir..**

16/83.

ONLAR, önce ALLAH'ın nimetini bilirler - tanırlar ve sonra da **İNKÂR** ederler.! Çünkü onların **ÇOĞU KÂFİR'dir...**

16/84.

KIYÂMET gününde - **her ümmetin PEYGAMBERİ** -> **bir ŞÂHİT** olarak getirilir ve O'GÜN artık, kâfirlerin **ÖZÜR** dilemelerine de ve ONLARIN iyi-güzel bir iş yapma isteklerine de İZİN VERİLMEZ.

16/85.86.

Ve ZALİM olan kâfirler azabımızı gördükleri zaman artık, ONLARA SÜRE-**Mühlet** verilmez ve onların AZABI da hafifletilmez... Ve ALLAH'a eş-ORTAK koşanlar kendi PUT'larını gördükleri zaman : **"Ey RABBİMİZ.! SENİ bırakıp da taptığımız PUT'lar bunlardır."** derler ve PUT'ları da : **"SİZ, mutlaka YALANCI'larsınız."** der..

16/87.88.

Ve PUT'lara tapanlar, O'gün ALLAH'a TESLİM olurlar ve Uydurdukları - taptıkları PUT'lar da ortadan kaybolup gider.! KÂFİR olup ve halkı da ALLAH yolundan saptıranların yaptıkları BOZGUNCULUĞA karşılık olarak, AZAP'larını KAT-KAT artıracacağız..

16/89.

O'GÜN her ÜMMETE, kendilerinden olan bir kişiyi-Peygamberlerini **ŞÂHİT** yapacağız. **Ey MUHAMMED.! SENİ de hepsine ŞAHİT yapacağız.** ve bu KUR'AN-ı da SANA ;

HER ŞEYİ AÇIKLAYAN ve DOĞRU YOLU GÖSTEREN BİR REHBER ve RAHMET ve MÜSLÜMANLAR İÇİN de BİR MÜJDE olmak üzere indirdik...

16/90. Bak-&gt; 17/26. 30/38. benzer âyetler..

Muhakkak ki **ALLAH** ; ADALETİ ve İYİLİĞİ ve MUHTAÇLARA da, AKRABALARA da YARDIM ETMENİZİ emreder ve HER KÖTÜLÜĞÜ ve HAYÂSIZLIĞI ve TAŞKINLIĞI ve AZGINLIĞI da yasak eder ve ALLAH, bunları DÜŞÜNÜP - TUTASINIZ diye size ÖĞÜT veriyor..

NOT ; Bu âyet ; her CUMA hutbesinin sonunda okunuyor... DİNİN EN KISA ÖZÜ.

- 1.ADALETLİ DAVRANMAK - DİNLİ veya DİNSİZE de ADALET terazisini tam yapmak.
  - 2.İNSANLARA İYİLİKLER YAPMAK ve MUHTAÇLARA, AKRABAYA BAKMAK, YARDIM ETMEK,
  - 3.KÖTÜ şeylerden SAKINMAK ve FUHUŞ -> ZİNÂ, HAYÂSIZ'lık ve AZGINLIK'tır. HADDİ AŞMAK-> TAŞKINLIK ve ZULÜM -> KÖTÜLÜK ve İNKÂR'dır ki bunlar da insanları MAHVEDEN - Dünya hayatını da CEHENNEME çeviren sebeplerdir.
- \* EMR'i MÂRÛF-> FAYDALI EMİRLER - NEHY'i MÜNKER-> İNKÂRA GÖTÜREN YASAKLAR, Deniyor ve Yasaklardan sakınılmamanın sonu -> KÂFİRLİĞE kadar gidiyor...

16/91.

Ve KARŞILIKLI ŞÖZLEŞTİĞİNİZ ZAMAN, **ALLAH'ı ŞAHİT** göstererek verdiğiniz sözleri tutun ve **ALLAH'ı KEFİL** göstererek, yaptığınız yeminlerinizi de sakın bozmayın. Muhakkak ki ALLAH, yaptıklarınızı da - yapacaklarınızı da biliyor..

16/92.

Ve bir ÜMMETİN sayıca ve malca sizden ÜSTÜN olmasından korkarak **GÜÇLÜNÜN YANINDA YER ALMAK için** yeminlerinizi FİTNE-fesat aracı şekline getirmeyin.! **İPLİĞİNİ iyice eğirip - bücktükten sonra, onu söküp - bozan BİR KADINA BENZEMEYİN.!** ve bilin ki ALLAH, **SİZİ BUNLARLA DENER - SINAR** ve ayrılığa düştüğünüz şeyleri de, SİZE KİYÂMET günü açıklayıp, bildirecektir...

16/93.

Ve eğer ALLAH dileseydi, sizi bir-tek ÜMMET olarak yaratırdı. Fakat O, dilediğini saptırır dilediğini de doğru yola eriştirir. **YAPTIĞINIZ İŞ'ler sebebiyle, mutlaka SORUMLU tutulacaksınız..**

16/94.

Ve birbirinizi **ALDATMAK için YEMİN etmekten de sakının...**

Bu yüzden sağlam basmakta olan ayağınız kayıp - sürçebilir ve İnsanları ALLAH yolundan ayırmanızın karşılığı olarak kötü bir AZABA uğrarsınız ve Âhirette de büyük AZAP hakkınız olur...

16/95.96.

Ve **ALLAH'a verdiğiniz sözleri de, HİÇBİR ŞEYLE DEĞİŞTİRMEYİN.** Muhakkak ki ALLAH katındaki sevap, sizin için daha hayırlıdır.. Çünkü, **Sizde ne varsa TÜKENİR. Fakat ALLAH KATINDAKİLER, ASLA TÜKENMEZ ve SABREDEN kimselerin mükâfatlarını, bunların yaptıklarının daha güzel bir karşılığı olarak ödeyeceğiz.**

16/97.

**ERKEK veya KADIN olsun İNANARAK İYİ-Hayırlı işler yapanları, DÜNYADA İYİ-HOŞ olarak yaşatacağız** ve âhiret mükâfatlarını da bunların yaptığına en güzel bir karşılık olarak ödeyeceğiz.

NOT ; KUR'AN-ı KERİM'de sıkça geçen bir sözcük - DİNİN ÖZETİ gibi ; **ÂMENÜ ve ÂMİLUS'SÂLİHÂTİ-> İMÂN EDİP, HAYIRLI - İYİ İŞLER YAPAN KİMSELER..** Anlamında ve öncelikle DİNDE EMREDİLEN HUSUSLARA-> **ŞÜPHE DUYMADAN İNANMAK,** Sonra **BU EMİRLERİ UYGULAMAK ve YARATILAN HER ŞEYE FAYDALI OLMAK.** Ancak bu hususların tam olarak yerine getirilmesi ile insanların, DÜNYADA huzurlu mutlu olarak yaşayabileceği ve CENNETİ kazanacağı - âyetlerde belirtilmiş. Ayrıca bu hususlarda KADIN-ERKEK ayrımı olmadığı da açıkça vurgulanmış...

16/98.

**KUR'AN okuyacağınız zaman kovulmuş ŞEYTAN'dan ALLAH'a SİĞİNİN**

NOT ; Bak->3/36.âyette ; (**MİNEŞ'ŞEYTÂNİR'RACİM**) sözü geçiyor ve âyette **HZ.MERYEM'in ANNESİ Hz.Meryemi doğurduktan sonra KIZINI Şeytandan koruması için ALLAH'a sığınyor. 16/98.âyette ise, KUR'AN okunacağı zaman - önce bu sözün söylenmesi emrediliyor. Çünkü ŞEYTAN'ın insan üzerinde bazı etkileri var ve ŞEYTAN'ın-> ÂYETLERİ SAPTIRARAK yanlış anlaşılmasını önlemek için : EÜZÜ-BİLLÂHİ'MİNEŞ'ŞEYTÂNİR'RACİM = ŞEYTAN'ın ŞERRİNDEN ALLAH'a SİĞİNİRİM.** demek suretiyle, ŞEYTAN'dan KORUNMA sağlanıyor... Âyetin Arapça'sı şöyle ; **16/98.FEİZÂ KARE'TEL'KUR'AN-e FESTE'İZ BİLLÂHİ'MİNEŞ'ŞEYTÂNİR'RACİM..**

16/99.100.

**Muhakkak ki ; İMÂNLİ + İHLÂSLI ve yalnız RAB'lerine GÜVENEN Kimselere karşı, ŞEYTAN'ın HİÇBİR GÜCÜ - KUVVETİ YOK'tur.. ŞEYTAN'ın GÜCÜ - KUVVETİ ancak, ŞEYTANLA DOST + ARKADAŞ olup, ŞEYTAN'a İTAAT EDEN ve ALLAH'a EŞ - ORTAK KOŞANLARA YETER..**

NOT ; Âyetlerden de açıkça anlaşıldığı gibi, **ŞEYTAN'ın-> insanlar üzerinde önemli ETKİLERİ var ve ALLAH TEALÂ, Şeytana bu yetkileri vermekle birlikte ETKİLERİ yok edici bazı sebepler - şartlar da yaratmış ve bu hususlar bazı âyetlerde belirtilmiş. Fakat çok insan bu hususları anlamıyor - inanmıyor.**

16/101.

**BİZ**, bir âyetin hükmünü başka âyetle değiştirdiğimiz zaman ve **ALLAH**, ne indirdiğini çok iyi bildiği halde onlar MUHAMMED'e: "SEN ancak İFTİRA ediciden BAŞKA BİRİ DEĞİLSİN" dedi. Hayır.! Muhakkak ki onların ÇOĞU, bunun sebebini ve hikmetini bilmez.

NOT ; **NESH ETMEK - NESİH = değiştirmek**, anlamında ve bu âyette de, bazı âyetlerin, başka âyetlerle değiştirildiğine işaret ediliyor. Çünkü, **NESİH->** hassas bir konu olduğu için, **Bak-> SÜRENİN SONUNDA bilgi verildi.**

16/102. (RÛH'ÜL KUDÛS-> Hz.CEBRAİL'in diğer adı-> KUTSAL RÛH anlamında) **Ey MUHAMMED.! Onlara de ki: "KUR'AN'ı ancak İNANAN kimselerin İNANCINI sağlamlaştırmak ve MÜSLÜMAN'ları da doğru yola SEVK etmek için REHBER ve bunlara MÜJDE verici olarak RUH'ÜL KUDÛS tarafından RABBİNİN katından HAK-Gerçek olarak indirilmiştir.**

16/103.

Andolsun BİZ biliyoruz ki ONLAR :  
"KUR'AN-ı MUHAMMED'e, ancak BİR İNSAN ÖĞRETİYOR.!" diyorlar. Fakat, öğrettiğini sandıkları ADAM, Arapça'yı doğru-dürüst bilmiyor-konuşmıyor. Halbuki KUR'AN, HAS-HÂLİS ARAPÇA'dır.

NOT ; **Müşrikler - insanları şüpheye düşürmek için "Hıristiyan olan CEBRÂ veya YÂİŞ isimli bir KÖLE'nin "KUR'AN-ı MUHAMMED'e ÖĞRETTİĞİNİ" söylemiş.** Halbuki bu KÖLE-> RUM HİRİSTİYANI. Bu sebeple DİLİ ARAPÇA olmadığı için, ARAPÇA'yı doğru-dürüst bilmiyormuş. Buna mukabil KUR'AN KELÂMI ve LİSANI karşısında - ARAP edebiyatçılarının çoğu hayrete düşmüş ve Müşriklerin, bu MANTIKSIZ iddialarının mümkün olmadığına - BOŞ İDDİA olduğuna inanmış.

16/104.105.

**ALLAH'ın âyetlerine inanmayanları, ALLAH doğru yola erdirmez.** Ve ONLARA elemli bir AZAP vardır...  
ALLAH'ın âyetlerine inanmayanlar, ancak YALAN uyduranlardır...  
İşte ONLAR, yalancıların ta kendisidir...

16/106.107.

**KALBİ İMÂN'la DOLU olduğu halde ; ZOR ALTINDA KALAN HARIÇ.! İnanıldıktan sonra İNKÂRA DÖNEN ve gönlünü KÂFİR'liğe açanlara,** ALLAH katından CEZA vardır ve büyük AZAP da onlar içindir ve bu AZAP, **DÜNYA hayatını ÂHİRET'ten ÜSTÜN tuttukları içindir.** İşte bu sebeple ALLAH, kâfirleri doğru yola SEVK'etmez...

NOT ; **TAKIYE-> İNANCI-İMÂNI GİZLEMELERİ-SAKLAMAK veya DEĞİŞİK GÖSTERMEK'tir.. TAKIYE, başka işlerde de kullanılabilir ve DİN için söz konusu edilmiş.. DİNİ TAKIYE, çok hassas bir konu.** Yukarıdaki âyette -> **GEÇERLİ MECBURİYET** olarak, Müslümanlara İZİN veriliyor. Buna rağmen, **EVLYÂ'lar** asla bunu kullanmamış ve BAŞLARININ KESİLMESİNE RAZI OLMUŞ, **SER VERMİŞ SIR VERMEMİŞ.** **Zulüm-Zorlama altında kalan Müslümanlara MAL veya CANLARINI** korumak veya kurtarmak amacıyla **GERÇEK İNANÇLARINI GİZLEMELERİ** veya başka bir inançta görünmelerine ve DİL ile-> **ALLAH'ı bile İNKÂR ETMELERİNE İZİN** veriliyor.. Fakat, kendi iradesiyle KEYFİ olarak, **ÂHİRETE inanmayıp da DÜNYADA İYİ ve HOŞ BİR YAŞAMI** dileyerek - inkâra dönenlere DÜNYADA CEZALAR VERİLECEĞİ ve MÜNÂFİK'ların-> **ÂHİRETTE** de büyük AZAPLA karşılaşacakları haberi verilmiş.

16/108.->110.

İşte ONLAR ; **ALLAH'ın, Kalplerini ve Kulaklarını ve Gözlerini MÜHÜR'lediği kimselerdir.**! ONLAR, **GAFİL**'lerin ta kendisidir.. Muhakkak ki ONLAR âhirette de zarara uğrayacak olanlardır.. Bundan sonra muhakkak ki RABBİN ; **çeşitli eziyetlere - ZULME uğrayıp da yurtlarından GÖÇ eden** veya ALLAH yolunda SAVAŞAN ve SABREDEN'lere **YARDIM** eder ve bunları bağışlar ve merhamet eder.

**NOT ;** Rivâyete göre KUREYŞ kâfirleri ; İSLÂM dininden döndürebilmek için, AMMAR ile babası YÂSİR ve anası SÜMEYYE'ye **İŞKENCE** ETMİŞ ve sonra da ; **SÜMEYYE'nin 2-Ayağına ip bağlayıp 2-Deve ile ters istikamete çektirerek, oradakilerin önünde diri-diri parçalatmış ve YÂSİR'i de ŞEHİT etmişler.**! Bunlar - **İSLÂM'ın İLK ŞEHİTLERİ**... AMMAR ise, bunlara dayanamayıp ; DİLİ ile kâfirlerin istedikleri şekilde İNKÂR ETMİŞ.. Bu durum PEYGAMBERE anlatılınca Hz.MUHAMMED.sav: "**AMMAR BAŞINDAN AYAGINA KADAR İMÂNLA DOLUDUR. İMÂN, ONUN ETİNE KANINA KARIŞMIŞ'tır.**" dedikten sonra da AMMAR'a dönüp : "**SENİ YİNE ZORLARLARSA, ONLARIN İSTEDİKLERİ ŞEYİ SÖYLE.**" demiş. Böylece, isteksiz olarak diliyle İNKÂR EDİP, DİNDE TAKIYE yapmaya İZİN veriliyor.

16/111.

KİYÂMET GÜNÜ HERKES ancak kendi canını kurtarmaya uğraşır ve O'GÜN HERKESE, yaptıklarının karşılığı eksiksiz olarak ödenir ve onlara asla ZULM'edilmez...

16/112.113.

**ALLAH SİZE bir ŞEHİRİ örnek** verir. HALKI **GÜVEN** içinde yaşarken gönülleri **RAHAT** ve rızıkları da her yandan **BOL** gelmekteydi.! Fakat ONLAR, **ALLAH'ın nîmetlerine NANKÖR'lük ettiler** ve bu sebeple **ALLAH ONLARA**, yaptıklarına karşılık olarak, **AÇLIK ve KORKU belâsını tattırdı.** Andolsun ki ONLARA, kendi içlerinden bir **PEYGAMBER** gelmiş ve ONU yalanlamışlardı ve ONLAR, bu zulümleri sebebiyle azabımıza uğradılar..

**NOT ;** Bu şehrin **MEKKE** olduğu rivâyet edilmiş. Çünkü Mekkeliler varlıklı ve huzur içinde yaşıyorken, SAPIK işlere bulaşmışlar ve KÂBE'yi de PUT'larla doldurmuşlar. Böylece ALLAH TEALÂ'ya EŞ-ORTAK koşup, MÜŞRİK olmuşlar ve bu NANKÖRLÜK'leri sebebiyle Hz.MUHAMMED'den,sav önce 7-Yıl **KITLIĞA uğramışlar.** İLÂHİ HİKMET GEREĞİ, İlâhi **CEZA** ve **BELÂ**'lar uzun süreli ve çok **AĞIR** oluyor.

16/114.115.

Eğer, yalnız **ALLAH'a KUL**'luk ediyorsanız, ALLAH'ın SİZE **HELÂL TEMİZ** olarak verdiği şeyleri **YİYİN** ve NİMET'lerine **ŞÜKR**'edin. Muhakkak ki **ALLAH SİZE ÖLÜ HAYVAN ETİ->LEŞİ** ve **KAN'ı** ve **DOMUZ ETİNİ** ve ALLAH'tan **BAŞKASI** için **KESİLEN HAYVANLARI HARAM ETTİ** Fakat Darda-Zorda kalan kimse, **AŞIRIYA kaçmamak** ve **BAŞKASININ HAKKINA** da el uzatmamak **şartıyla - bunları da YİYEBİLİR...** Çünkü **ALLAH**, çok bağışlayan ve merhamet edendir...

**NOT ;** TAKIYE'nin bir başka şekli de bu âyette görülüyor.. ; Zorda - darda AÇ KALAN kimselere - HARAM OLAN bazı şeyler - şu 2-Şartla **HELÂL** ediliyor ; 1.**BAŞKALARININ HAKKINA EL UZATILMAYACAK.** Çünkü **KUL HAKKI-> HARAM'dır...** 2.Bu **İLÂHİ İZİN -> İHTİYAÇ MİKTARINI - ÖLÇÜYÜ - HADDİ AŞMAYACAK...**

16/116.117.

**YALANA** alışmış olan dilleriniz ve bilgisizliğinizle her şeye **ŞU HARAM - BU HELÂL'dir.!** demeyin. Aksi halde **ALLAH'a karşı YALAN** uydurmuş veya **İFTİRA** etmiş olursunuz ve **ALLAH'a İFTİRA** edenler, hiç şüphe yok ki Mutluluğa-Kurtuluşa erişemezler ve **az bir GEÇİM** arkasından da **can yakıcı bir AZAP işte onlaradır**

HZ. MEVLÂNÂ' r.a, buyurmuş ki 1/2314. Beyitin Başlık yazısı :

-----  
**"LİME TEKULÛNE MÂ LÂ TEF'ALÛN."**

"Haddinden fazla söyleme. Bu sözler doğru olmakla beraber, TEVEKKÛL MAKAMI senin makamın değildir. Makamından ve işinden yukarı söz söylemek, SANA ZARAR-ZİYAN verir.!

**"KEBÛRE MAKDEN İNDALLAH"**-> BÜYÜK GÜNAH hükmü zuhûr eder...  
 Yani -> **Başınıza BELÂ'lar gelir** - anlamında...

NOT ; Bu âyette de - çok önemli bir hususta insanlar İKAZ ediliyor ;  
 1.İNSAN ÇOĞUNLUĞUNUN, DİL'lerinin YALANA ALIŞKIN OLDUĞU vurgulanmış.!  
 2.HARAM-HELÂL konusunda da, CAHİL'lerin fikir yürütmemeleri gerekiyor ve yanlış bir söz YALAN veya yanlış bir HÜKÛM -> ALLAH'A İFTİRA olduğu için, büyük SUÇ ve GÜNAH'tır ve bunun elbette sorumluluğu ve faturası var.!  
 YANLIŞ KONUŞMA hususunda **ATEŞE ATILARAK CEZA GÖRECEK OLANLARIN BİR KISMI ;**  
 \* **ÂLİM** olup, bildikleri doğru şeyleri SÖYLEMEYEN, insanları uyarmayanlar..  
 \* **CÂHİL** olup, bilmedikleri halde, YALAN-YANLIŞ OLAN ŞEYLERİ konuşanlar...

16/118.119.

**Ey MUHAMMED.!** YAHUDİ'ere HARAM kıldığımız şeyleri, daha önce SANA anlatmıştık ve BİZ onlara asla ZULM'etmedik. Fakat ONLAR, kendilerine zulmedip - YAZIK ediyorlardı.!  
 Bundan sonra muhakkak ki RABBİN, bilmeyerek KÖTÜLÛK yapıp, ardından **TÖVBE eden ve ISLAH olanları** bağışlayacaktır. Çünkü RABBİN, TÖVBE edip-pişman olanları bağışlar ve merhamet eder..

16/120.->122.

**İBRAHİM** muhakkak ki, GÖNÛLDEN ALLAH'a YÖNELEN ve ONA boyun eğen bir **ÖNDER'di**. PUTA tapan ve ALLAH'a ORTAK koşanlardan değildi. **İBRAHİM, ALLAH'ın** nimetlerine daima **ŞÜKR'ederdi** ve **ALLAH da ONU SEÇTİ** - değerli kıldı ve doğru yola erdirdi...  
 Dünyada, BİZ ONA iyilikler - güzellikler verdik.. Muhakkak ki **İBRAHİM**, âhirette de iyi ve sâlih kimseler arasındadır.

16/123.

**Ey MUHAMMED.!** SANA da : **"DOĞRU yola yönelen ve PUTA tapan müşriklerden olmayan İBRAHİM'in DİNİNE UY."** diye VAHY'ettik..

NOT ; ALLAH TEALÂ Hazretleri, bu âyetlerde **HZ.İBRAHİM'in** özelliklerini belirtmiş ve **HZ.MUHAMMED'in**,sav, ONA ve ONUN DİNİNE UYMASINI emrediyor...  
 Bu durumdan ; **HZ.İBRAHİM'in MÜSLÜMAN olduğu**, açıkça anlaşılıyor ve ayrıca **Bak->3/67.âyette ; İBRÂHİM, YAHUDİ de değildi ve HİRİSTİYAN da değildi.**  
 Fakat O, ALLAH'ı TANIYAN bir MÜSLÜMAN'dı ve PUT'a TAPAN MÜŞRİK DEĞİLDİ..  
**TARİKAT-> DİN YOLU** ile ilgili bazı ÂYET'ler önemli ; **Bak-> 42.SÛRE SONUNA.**  
**Bak-> 6/153.159. 10/19. 19/37. 23/52->54. 30/31.43. 42/13.15. 46/13.14.**

16/124.

**CUMARTESİ** günündeki **İBÂDET**, bunda ihtilâfa düşenlere **FARZ** kılınmıştı ve **İHTİLÂFA** düşülen şeyler hakkında ki **RABBİNİN HÜKMÜ**, Kıyâmet gününde **ONLARA** elbette bildirecektir..

**NOT ; CUMA -> Müslümanların DİNİ GÜNÜ** olduğu gibi, **YAHUDİ'lere** de evvelce, **CUMARTESİ** günü - **İBÂDET GÜNÜ** olarak belirtilmiş ve bildirilmiş.. Ancak, Yahudiler bunda da anlaşmazlığa düşmüş **Bak-> 4/47.154. ve 7/163.âyetlere.!**

16/125.

**Ey MUHAMMED.!** Sen onları **RABBİNİN yoluna HİKMET** ve **GÜZEL SÖZ** ve **ÖĞÜTLE** çağır. Onlarla en güzel şekilde **TARTIŞ.!** Doğrusu **RABBİN**, yoldan sapanları iyi bilir ve **RABBİN**, doğru yolda olanları da çok iyi bilir..

**NOT ; İnsanlar**, çeşitli özelliklerde yaratıldığı için, **DERECELERİNE GÖRE** insanlara **ÖĞÜT** vermelidir. Öğütlerin en güzeli ve en etkilisi muhakkak ki **İLÂHİ ÂYETLER'dir** ve bunlara **HİKMET** deniyor. Bu sebeple güzel öğütler, **ZORLAMA** ve **SERT OLMAMALI'dır** ve bu husus şu **HADİS'te** özetlenmiş :  
"SEVDİRİN, NEFRET ETTİRMEYİN - KOLAYLAŞTIRIN, ZORLAŞTIRMAYIN."  
**Bak-> 15/85. 17/28. 20/44. 25/63. 31/17->19.âyetlere, HİLM = Kolaylık Hk.**

16/126.

**Eğer ; ONLARA BİR CEZA** ile **KARŞILIK VERMEK İSTİYORSANIZ.!** **SİZE YAPTIKLARI GİBİ** ve **AYNI MİKTARDA ONLARI CEZALANDIRIN.** Fakat **SABR'ederseniz. SİZİN** için elbette bu daha **HAYIRLI'dır.** 16/127.128.

**EZÂYA KATLAN-SABRET.** Bu **SABİR** ancak **ALLAH'ın** yardımıyla olur ve onlara **ÜZÜLME** ve kurdukları **TUZAKLAR** için de **ENDİŞE ETME.** Muhakkak ki **ALLAH, KENDİSİNDEN SAKINAN TAKVÂ SAHİPLERİ** ile ve **İYİLİK YAPAN, MÜHSİN OLAN CÖMERT KİMSELERLE BERABERDİR.**

**NOT ;** Dünyada **EN LEZZETLİ** şeyin **İNTİKÂM = ÖC ALMAK** olduğunu, herkes bilir. 126.âyetin arkasından **ÖC ALICI CEZAYA** işaretle ; kendisine yapılandan daha fazla bir karşılık **YASAK** ve **izin verilen karşılığa -> İLÂHİ KISÂS** deniyor. **KISÂS** için **Bak->2/178.179. 4/93. 5/45. 10/27. 11/111. 28/84. 42/40.âyete..**  
\* **UHUD savaşında Kâfirler -> Hz.MUHAMMED'in,sav AMCASI Hz.HAMZA'yı ŞEHİT** ettikten sonra, vahşice burnunu ve kulaklarının kesmişler ve ciğeri de çıkarılmış. Bunu gören **Hz.MUHAMMED'sav, :** "ALLAH'a andolsun ki, **SAVAŞI KAZANIRSAK 70-KÂFİRİ AYNI ŞEKLE GETİRECEĞİM** ve **AMCAMIN ÖCÜNÜ ALACAĞIM.."** diye **YEMİN** ettiği için, bu âyetler gelmiş ve bunun üzerine **Hz.PEYGAMBER,** Sözlerinden **PİŞMAN** olmuş ve yemini için **KEFARET** vererek - **KISÂS ETMEMİŞ...**

14.CÜZ SONU

-----\*\*\*\*\*-----  
**Sadakallâhül'azîm.**

Doğruyu apaçık söyleyen **ALLAH,** çok güçlü ve azametlidir.

**Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.**

Âlemlerin **RABBİ** olan **ALLAH'a** **HAMD'olsun.**

-----\*\*\*\*\*-----  
\* **HEDİYE** edilebilir - **SATILAMAZ** \*



**NESÎH** = NESH ETMEK = **değiřtirmek** anlamında..  
**NESÎH** - **Çeliřki** - anlamında deęil..

İnsanlığa, 4 büyük İlâhî kitap verilmiştir. Bunlar sırasıyla,

- 
1. **TEVRAT** - Hz.Mûsâ'ya A.S.....(7/144-145.âyetler)
  2. **ZEBÛR** - Hz.Dâvud'a A.S.....(17/55.âyet)
  3. **İNCİL** - Hz.İsâ'ya A.S.....(5/46.âyet)
  4. **KUR'AN** - Hz.Muhammed'e S.A.V.....(3/7. 7/52. 20/100.âyet)

- \* **İNSANLIĞA**, gerektikçe ve yeterince verilen kitaplar,  
**zamanın şartlarına uygun olarak**, (17/105.106. 22/67.âyete)  
 PEYGAMBER vasıtasıyla insanlığa ulařtırılmış İLÂHÎ EMİRLERİ,  
 İBRET almamız için geçmiştekilerin örnekleri ile gösteriyor.
- \* **İLÂHÎ emirlerin temelinde bir deęişiklik olmadığı** -> 42/13.  
 Ancak ; zamanın şartlarına uygun olarak,  
 bazı deęişikliklerin yapıldığı bildirilmiş.

- \* **NESÎH** = **KUR'AN-ı KERİM'de** - **önce gelen bazı âyetlerin**,  
**Sonra gelen bazı âyetlerle deęiřtirmesi** - işine deniyor..  
 Büyük âlimlerce - ihtilâf konusu olmuş ve biz ancak ;  
 EVLİYÂ'nın sözüne uyarız. Çünkü haddi aşmak büyük günah...

**Bismillâhir'Rahmânir'Rahîm.** Bak-> 4/160. 6/146. 16/118.âyetlere..

-----

3/50.51. (Hz.İSÂ'a.s, halkına şöyle buyurmuş) :

"BENDEN önce gelen **TEVRAT'ı tasdik ederek SİZE** de **evvelce HARAM**  
 edilenlerin - bir kısmını **HELÂL kılmak üzere**, RABBİNİZ'den SİZE  
 âyetlerle geldiğimi bilin. **ALLAH'tan sakının** ve **BANA itaat edin**.  
 Çünkü ALLAH, Benim de RABBİM ve sizin de RABBİNİZ'dir.  
**Artık ALLAH'a kulluk edin, işte bu en doğru yoldur...**" demişti.

13/39.

**ALLAH, dilediğini SİLER** - MAHV'eder - dilediğini de bırakır.  
 ANA KİTAP ONUN KATINDA'dır.! (LEVH'i MAHFÛZ)

16/101.

**BİZ**, bir âyetin hükmünü başka âyetle deęiřtirdiğimiz zaman ve  
**ALLAH**, ne indirdiğini çok iyi bildiği halde onlar MUHAMMED'e:  
**"SEN ancak İFTİRA ediciden BAŐKA BİRİ DEĞİLSİN"** dedi. **Hayır!**  
 Muhakkak ki onların ÇOĐU, bunun sebebini ve hikmetini bilmez.

**NOT ; NESH ETMEK - NESÎH = deęiřtirmek**, anlamında ve bu âyetlerde de,  
 bazı âyetlerin, başka âyetlerle deęiřtirildiğine işaret edilmiş. Çünkü,  
 Bu âyet ; ALLAH TEALÂ'nın en şaşırtıcı bir SINAV'ı - bir MEKR'i!  
**Rivâyete göre** ; Bazı âyetler deęiřtirilince, bunu fırsat bilen müşrikler :  
**"MUHAMMED, bu gün emrettiği bir şeyi yarın deęiřtiriyor. Böylece MUHAMMED,**  
**ALLAH'a İFTİRA ediyor ve ashâbı ile de ALAY ediyor."** diyorlarmış ve  
 bu sebeple bu âyet inerek müşriklere böylece, bir âyetle cevap verilmiş...  
 Bu İLÂHÎ SINAV'ı ve MEKR'i anlayabilmek için ;  
 Bak-> 3/179. 5/94. 8/37. 21/35. 34/21.âyetlere...

## NESÎH - konusunda 2'husus var ;

1. **DEVİR'lerin DEĞİŞMESİ** ve İNSANLARIN ÇOĞALARAK, DÜNYAYA YAYILMASI İLE -> YENİ YASALARA İHTİYAÇ DUYULMASI..
2. **İLÂHİ MEKR** ve **SINAV!**

Aşağıda - bu hususları gösteren belgelere bakalım ;

35/43.âyet ;  
 Çünkü ONLAR Dünyada büyüklük taslayıp pis düzen ve tuzaklar kuruyorlardı. Ancak, **KURDUĞU TUZAĞA İNSANIN KENDİSİ DÜŞER..**  
 ve ONLAR, öncekilerin başlarına gelenleri görmüyor mu.?  
 ve ONLAR, bu sonuçlardan başka bir sonuç mu umuyorlar.?  
 ve SEN, ALLAH'ın KANUNU'nda **bir değişiklik bulamazsın..**  
 ve SEN, ALLAH'ın KANUNU'nda **bir döneklilik de bulamazsın.**

Âyetteki ; "**Bir değişiklik bulamazsın.**" cümlesinin anlamı ;  
**"ANA YASAMIZIN TEMELİNDE bir değişiklik bulamazsın"** demektir.

### 1.Çünkü ;

DEVİR'ler sürekli değişmekte ve değişime paralel olarak, yaşam şartları - yaşam şekilleri de değişiyor ve bu sebeple ;  
**DİN'lerin VAR OLMASI ile BİRLİKTE,**  
**DİN'lerin SAPTIRILMASI da BAŞLADIĞI için,**  
 ALLAH TEALÂ Hazretleri - tahminen ;  
 Her 1.000 yılda -> yeni bir ŞERİAT ve  
 Her 100 yılda -> bir **MÜCEDDÎD = Yenileyici** gönderdiğini ve bu Müceddîd'lerin ASİL bir köke bağlı olduklarını,  
**Hz.İmâm RABBÂNÎ**'r.a, Mektûbât'ında bildirmiş...

### 2.Çünkü ;

**Hz.İmâm GAZÂLÎ**, Kıyâmet ve Âhîret kitabında buyurmuş ki :

ALLAH TEALÂ Hazretleri ;  
**DİN'de ve KİTAP'larda ve KUR'AN-da ; PEYGAMBER'lerle ve DİĞER HUSUSLARLA İHTİLÂF = MÜNÂKAŞA SEBEPLERİ YARATTI..**  
**MAKSAT -> ŞÜPHE DOĞURUP,** (Mekr ve Sınav)  
**SAKINANLA - SAKINMAYANI, GERÇEK İMÂNLİ ile MÜNÂFIK ve KÂFİRLERİ - TESBİT - TESCİL ve BELLİ ETMEK'tir...**

Belgesine kanıt âyet ;

6/53.âyet ;

ONLARIN: "**ALLAH, ARAMIZDAN SEÇİP, BUNLARA MI İYİLİKTE BULUNDU.?**" demeleri için **BİZ, HALKIN bir kısmını diğer kısmı ile SINARIZ.!**  
**ALLAH, şükredenleri daha iyi bilmez mi.?**

Evliyâların Pîri - Hz.Şeyh Abdülkaadir GEYLÂNİ'r.a  
Akçiçek çevirisi - Fütuh-ül'GAYB 25.sayfada buyurmuş :

16/101.âyette - ALLAH TEALÂ buyuruyor ki :  
"BİZ, HİÇBİR AYETİ - ONDAN DAHA İYİSİNİ veya  
BENZERİNİ GETİRMEKSİZİN - DEĞİŞTİRMEYİZ...  
ALLAH'ın, HER ŞEYE KAADİR OLDUĞUNU BİLMİYOR MUSUN.?"

O'BÜYÜK İNSANA İNEN ve MUSAF'larda yazılı olan dillerde okunan  
**BAZI ÂYETLER** kaldırıldı bazısı değişti yerine **BAŞKA ÂYET** geldi.  
Biraz önce haber verdiğinin aksini - az sonra söyledi.!  
Fakat BU HÂL ; zâhirde-görünürde böyle oldu...

Öbür yönünü - MÂNÂ'daki yönünü ancak ;

**ALLAH'la - KENDİSİ ARASINDA BİR İŞ.! olarak kabûl ederiz...**

İşte yukarıda anlatılan bu hale işaret ederek Hz.PEYGAMBER'sav  
HADİS'i ŞERİF'e :

**"KALBİMDE DEĞİŞİK HALLER OLUR..**

**BU YÜZDEN, HER GÜN 70-Defa İSTİĞFÂR EDERİM"** buyurmuştur.

Hz.PEYGAMBER efendimiz SAV, daima HÂL DEĞİŞTİRİR'di..

Bir halden - diğer hale geçer ve **OLGUNLUĞA doğru ilerlerdi** ve  
GAYB HAZİNELERİNE erer, çeşitli mânevî süslerle süslenirdi.

İşte, Hz.PEYGAMBER SAV, efendimiz böyle yükselirdi.

Her yükselişte bir evvelkinin noksanlığını anlar,  
mahdut bir halde kalmayı, bir noksan sayar - İSTİĞFÂR ederdi.

-----\*\*\*\*\*-----

**ÖZEL BİR OLAY ;**

Anlatmakta faydalar gördüm ve örnek bir ibret olduğu için,  
Anlatmaya karar verdiğim - olay şöyle ;

Yıllardır KUR'AN-ı KERİM üzerinde incelemeler yapıyordum ve  
NESİH konusunda **ŞEYTAN beni etkilemiş ve saptırmıştı.!**

Ben de bazı bilgilere güvenerek, yine âyetlerden bir TEZ-BELGE  
hazırlamaya başlamıştım ki - nasıl olduğunu anlayamadan.!

**BİLGİSAYARIMDA TOPLADIĞIM YILLARIN BİLGİLERİNİ, KENDİ ELİMLE  
BİR ANDA YOK ETTİM.!**  Sonra hemen kendime geldim, çok üzüldüm.

Fakat iş-işten geçmişti ve bütün bilgilerim silinmişti.!  
O'zamanlar disketler pahalı olduğundan, bilgileri DİSKETE de  
almadığım için Bilgisayarımı hemen UZMAN kişilere götürdüm ve  
**Bilgilerimin çok azı kurtarıldı..** 5-6 AY kadar bir zamanım da  
DÜZELTME işleri ile geçti ve birçok bilgiyi de kaybettim...

Maalesef **BEN de, KENDİ GÖRÜŞ ve BİLGİLERİME GÜVENDİĞİM İÇİN**

böyle bir SUÇ işlemiştim ve ister inanın - ister inanmayın,  
bilgisayarımındaki çalışmalarım **BANA, KENDİ ELİMLE SİLDİRİLDİ.!**   
ve böylece **CEZALANDIRILDIM** ve BANA, şu âyet hatırlatılmıştı ;

17/86.âyet,  
**Ey MUHAMMED.! Dilersek SANA VAHY'ettiklerimizi de yok ederiz.**  
**Sonra SEN, BİZE karşı koyacak bir vekil de bulamazsın...**