

18 - KEHF Sûresi ; 110 âyet...

KEHF = **MAĞARA** demek - Sûre, MEKKE'de indirilmiş.

RAKÎM = Mağaradakilerin adı yazılı levha - olduğu rivâyettir.

ASHÂB'ı KEHF = **Mağara arkadaşları** - anlamında...

SÛREDE - Adından da anlaşılacağı gibi ; **ALLAH'a İMÂN ETMİŞ BİRKAÇ GENÇ'in**, **TARSUS** şehri dolaylarında yaşamış olan PUT'perest bir Millet'in başındaki **DEKYÂNOS** adlı Hükümdar'ın **DİNİNE** başkaldırıp-> **O'DİNE UYMA YACAKLARINI** ve **ALLAH'a inandıklarını, kokusuzca söylemişler** ve tehlikeye düştükleri için, **ALLAH'ın EMRİYLE**-> bir mağaraya saklanmışlar ve **MAĞARADA** uzun süre uyutulup, tekrar hayata döndürülmüşler. Sonra **HALK** bunları tanımış ve kutsallaştırmış. **KUR'AN-ı KERİM'de**, gizemli olarak açıklanan **MÜCİZEVİ** olayın özeti böyle.! Bu hususta - **TARSUS Ticaret Odası** tafsilâtlı güzel bir kitap neşretmiş. Rivâyet edilmiş ki - **HZ.PEYGAMBER'imize ASHÂBİ** bir gün :

*"Yâ **MUHAMMED**.! Derece olarak **AMELLERİN EN ÜSTÜNÜ** nedir.?" diye sorunca, **HZ.MUHAMMED**'sav cevaben şunu söylemiş ;

* **EN ÜSTÜN AMEL**-> **ZÂLİM DEVLET BAŞKANININ YÜZÜNE GERÇEĞİ SÖYLEYEBİLMEKTİR..**

İşte bu durumdan anlaşılıyor ki ; **ALLAH'tan** başka kimselerden **KORKMAMAK** ve **yalnız ALLAH'tan KORMAK** -> **ALLAH KATINDA** değeri çok büyük olduğu için, **ASHÂB'ı KEHF'i**, kötülükten kurtaran ve **KUTSAL'laştıran CESUR AMEL BU..**

SÛREDE ;
18/32->43.âyetlerde **MALININ ZEKÂTINI vermeyenler için** ibretli örnek var.! Ayrıca -> **HZ.HIZIR'dan** ve **HZ.ZÛLKARNEYN'den** de bahsediliyor.

Bu sebeple bazı **DİN ADAMLARI** -> Değerli bu 2-KUTSAL kişi hakkında, değişik ve birbirine zıt rivâyetler ortaya atmış.! **OKUYUCUNUN AKLINI KARIŞTIRMAMAK** için bu rivâyetlere, burada yer vermedik. Ancak ;

* **HZ.ZÛLKARNEYN'in**,a.s-> **PEYGAMBER** olduğuna ve

* **HZ.HIZIR'in**,a.s. da -> Yeryüzünde **ALLAH TEALÂ'nın** özel işlerini yürüten, **ÖZEL BİR YETKİLİ** - **KUTSAL BİR İNSAN** olduğuna dair inançlar kuvvetlidir..

15.CÜZ.-> 16.CÜZE geçiş 75.âyette.

BismillâhirRahmânirRahîm.

Esirgeyen bağışlayan **ALLAH** adıyla.

18/1.->4.

ALLAH'a HAMD olsun, Kâfirlere **ALLAH** katında çok çetin bir **AZAP** olduğunu **HABER** vermek ve hayırlı-iyi işler yapan imânlılara da içinde **SONSUZ** olarak kalacakları güzel mükâfat-**CENNET** olduğunu müjdelemek ve "**ALLAH, EVLÂT EDİNDİ!**" diyenleri de uyarmak ve **KORKUTMAK** için **KULU MUHAMMED'e**, eğri bir tarafı bulunmayan ve dosdoğru bir **KİTAPTA**, ilâhi kanunlarını indirmiştir...

18/5.

ALLAH'ın EVLÂT edindiğine dâir ne **ONLARIN**, ne de **ATA'larının** hiçbir bilgisi yoktur. **Ağızlarından çıkan BU SÖZ** ne büyüktür. Ve **ONLAR**, **YALAN'dan** başka bir şey söylemezler...

NOT ; MÜŞRİK ve **KÂFİR'ler** - **KUTSAL** şeyler için bazı sözler söylemiş ve **ALLAH'ı** ve **PEYGAMBERİNİ ÜZEN** -> **YALAN** ve **İFTİRA** olan bazı sözler için ;
Bak-> 2/116. 3/181.182. 4/171. 5/64.72.73. 6/100. 9/30. 10/68. 16/57. 17/40.90->95. 18/1->5. 19/88->91. 21/26. 23/91. 37/149->158.43/19.âyetlere
Bak-> **KÂFİR'lerin** sözleri ile ilgili **33/57.âyette** geniş açıklama var.!

18/6.

Ey MUHAMMED.! KUR'AN-a inanmadıkları ve SANA yüz çevirdikleri için - ÜZÜNTÜ ile kendini harap - perişan mı edeceksin.?

18/7.

Muhakkak ki **BİZ** yeryüzündeki şeyleri-> insanları SINAMAK için ve HANGİ İNSANIN daha güzel hareket edeceğini BELİRLEMEK için, çeşitli ziynetlerle süslü olarak yarattık.!

18/8.

Ve **BİZ**, yeryüzündeki her şeyi, kup'kuru bir TOPRAK haline de - elbette getirebiliriz...

18/9.

Ey MUHAMMED.! Yoksa SEN, KEHF ve RAKÎM ashâbının durumunu, âyetlerimiz içinde, acâyip - şaşılacak bir âyet mi sandın.?

18/10.

Hani - Bu GENÇ YİĞİT'ler bir MAĞARAYA sığınmışlar ve :

"Ey RABBİMİZ.! BİZE, KATINDAN BİR RAHMET GÖNDER ve BİZİ, İŞİMİZDE BAŞARILI KIL." demişlerdi...

18/11.

BİZ de BUNLARI bu mağaranın içinde, KULAK'larını PERDE'leyip, NİCE YILLAR UYKU'ya daldırmıştık ve bir şey duymamışlardı.!

18/12.

Sonra da **uyudukları SÜREYİ**, 2-Taraftan hangisinin daha iyi hesap etmiş olduklarını görmek için BUNLARI tekrar **UYANDIRDIK.!**

18/13.14.15.

Ey MUHAMMED.! Bunların haberini SANA olduğu gibi anlatıyoruz. Bu GENÇLER, RABLERİNE gerçekten inanmışlardı ve **BİZ** de bunların inançlarını sağlamlaştırmıştık. Bu suretle BUNLAR da Hükümdarın karşısına dikilerek : **"Ey Hükümdar.! RABBİMİZ göklerin ve yerin RABBİ ve YARATANI'dır. BİZ, ONDAN başkasını Tanımayız Tapmayız.** Aksi halde BİZ gerçekten sapmış uzaklaşmış oluruz. BİZİM MİLLET ise **ALLAH'ı bırakıp** da, başka TANRI'lar edindi. Öyleyse ONLAR BİZE, apaçık kanıtlar deliller getirmeleri gerekmez mi.? Ve **ALLAH'a KARŞI YALAN UYDURANDAN DAHA ZÂLİM KİM OLABİLİR.?"** Dedi.

18/16.

BUNLARA şöyle seslenildi : "Mâdem ki **SİZ**, onlardan ve ALLAH'tan başka tapılan PUT'lardan ayrıldınız O'halde **mağaraya sığınan da RABBİNİZ SİZE Rahmetini yaysın ve işinizde SİZE kolaylık versin"**

18/17.

Ey MUHAMMED.! Eğer oraya baksaydın - GÜNEŞ'in, mağaranın sağ tarafından doğup sol tarafından da battığını ve BUNLARIN da Mağaranın geniş gölgeli bir köşesinde olduklarını görürdün.!

→ İşte bu - **ALLAH'ın MÛCİZE'lerindendir** ve

ALLAH KİMİ doğru yola sevk ederse, O'kimse doğru yoldadır ve ALLAH'ın yoldan saptırdığını da, hiç kimse doğru yola sokamaz.

18/18.

BUNLARIN gözleri açık olduğu için SEN bunları uyanık sanırdın.!
Hâlbuki bunlar uyuyordu. BİZ de BUNLARI, sağ ve sol taraflarına döndürdük-durduk.!
KÖPEK'leri de mağara girişinde ön ayaklarını uzatmış yatıyordu. Eğer SEN, BUNLARI O'halde görmüş olsaydın, mutlaka arkanı dönüp kaçırdın ve GÖNLÜNE KORKU dolardı.!

18/19.20.

Nihayet **BİZ**, birbirlerine sormaları için **bunları UYANDIRDIK!**
Ve içlerinden biri : "Burada ne kadar kaldık.?" diye sorunca,
"BİR GÜN veya KISA BİR SÜRE KADAR KALDIK!" dediler..

→Diğerleri de : "**RABBİNİZ ne kadar kaldığımızı daha iyi bilir. Şimdi içinizden birini, şu GÜMÜŞ PARA ile şehre gönderin de, en iyi YİYECEK'lere baksın, alsın getirsin ve orada Kibar, Tedbirli, Gizli davransın.. Çünkü ONLAR eğer SİZİ tanırса, ya TAŞLAYARAK ÖLDÜRÜR veya KENDİ SAPIK DİNLERİNE DÖNDÜRÜR!** O'zaman artık onlardan ebedi olarak kurtulamazsınız." dediler.
18/21.

Ve böylece ALLAH'ın Sözlerinin-Vaatlerinin gerçek ve KİYÂMET'in de şüphe götürmez olduğu bilinmesi için **insanları bu gençlerden HABERDAR ettik ve insanların bu GENÇLERİ bulmalarını sağladık!**
Nitekim şehir HALKI, mağaradaki gençleri TARTIŞIP-Duruyorlar ve "**O'MAĞARA'nın YANINA BİR BİNA YAPALIM.**" diyorlardı!.

Muhakkak ki bunların durumunu, RABLERİ daha iyi bilir.

Tartışmada üstün gelenler de :

"**O'MAĞARA'nın ÖNÜNE, MUTLAKA BİR MESCİT YAPACAĞIZ.**" demişti..

18/22.

Onlardan KİMİ: "Mağaradakiler 3-Kişi, 4.cüsü KÖPEK'leridir."

Onlardan KİMİ: "Bunlar 5-Kişidir 6.cısı köpekleridir." der

Onlardan KİMİ: "Bunlar 7-Kişidir 8.cisi köpekleridir." der.
ve onlar bazı tahminler yürütürler!.

Onlara de ki : "**BUNLARIN sayısını en iyi en DOĞRU şekilde, ancak RABBİM bilir ve bunları ancak pek az kimse anlayabilir!**
Öyleyse ey MUHAMMED! SEN de BU AÇIKLADIKLARIMIZA RAZI OL ve BU HUSUSTA MÜNÂKAŞAYA GİRİŞME ve KİMSEDEN de BİRŞEY SORMA."

NOT; ALLAH TEALÂ'nın emriyle Mağarada ASHÂB'ı KEHF 100-Yıldan fazla kalmış Bak-> 18/25.26.UYUTULAN GENÇLER, Mağarada 309-Yıl kalmış! Bu da MÜCİZE!.

18/23.24.

Ve hiçbir şey hakkında :

* **BUNU, MUHAKKAK YARIN YAPACAĞIM!**" demeyin sakın. Ancak :

* **ALLAH DİLERSE YAPARIM.**" deyin ve bunu unuttuğunuz zaman,

ŞEYTAN bunu SANA unutturduğu zaman - **RABBİNİ AN** ve :

* **İNŞÂALLAH, RABBİM BENİ,**

BUNDAN DAHA FAZLA İYİLİĞE ve DOĞRULUĞA ERİŞTİRİR." deyin..

NOT ; Burada bütün insanlara faydalı olan bir KONU'da işâret - İKAZ var..
KESİNLİK İFADE EDEN-> MUHAKKAK, MUTLAKA, ASLA gibi kelimeleri kullanmaktan sakınılması ve **İNŞAALLAH -> ALLAH DİLERSE OLUR, YAPARIM, YAPILIR,** gibi, söylenmesinin gerektiği vurgulanmış. Çünkü ; GELECEĞE AİT HÜKÜMRANLIK tamamen ALLAH TEALÂ'nın ELİNDE. Aksi halde, işler tersine dönebilir ve bu husustaki en büyük **ÖRNEK ; Avrupa->Amerika arasındaki ilk seferinde batan TİTANİK gemisidir.** Bu büyük gemiyi görenler "**BU GEMİ ASLA BATMAZ.**" demiş ve İNSAN'ların bu sözüne karşı, ALLAH TEALÂ da, bu GEMİNİN BATMASINI DİLEMİŞ. Çünkü, TERS TEPEN genel veya şahsi benzer olayın sebebi İDDİALİ SÖZLERDİR.

18/25.26.

Ve : "GENÇLER mağarada 300-Yıla ilâveten 9-Yıl daha kaldılar." gibi, onların iddiaları da var.

ONLARA de ki : "Bunların Mağarada ne kadar kaldıklarını elbette RABBİM daha iyi bilir. Çünkü, göklerin ve yerin gizli bilgileri yalnız ONA AİT'tir. ONUN görmesi ve bilmesi de çok mükemmeldir. Ve ALLAH'tan başka sağlam DOST da yoktur, YARDIMCI da yoktur... Ve ALLAH, hükümranlılığına da hiç kimseyi ORTAK etmez..."

NOT; Rivâyete göre ; Kral DEKYÂNOS'un zulmünden kaçarak mağaraya sığınan GENÇLER burada 309-Yıl uyumuş. Uyandıktan sonra bunlardan biri ellerinde bulunan 300-Yıllık GÜMÜŞ PARA ile yiyecek almak için Şehre gidip bu parayı harcamak için verince ESKİ PARAYI görenler bu genci HAZİNE bulmuş bir adam sanıp yakalamışlar ve zamanın HİRİSTİYAN DİNİNİ KABUL ETMİŞ OLAN KRALINA götürmüşler. Orada yapılan sorgulama ile gerçek olay böylece ortaya çıkmış ve halkla birlikte Mağaraya gitmişler. Sonra da Allah Teâlâ, bu gençleri bu sefer - ebedi olarak uykuya daldırmış.!

18/27.

Ey MUHAMMED.! RABBİNİN Kitabından, SANA VAHY'edileni OKU...
ONUN Sözlerini-Emirlerini değiştirebilecek bir kimse yoktur
ALLAH'tan başka sığınacak-güvenecek bir kimse de bulamazsın.

NOT ; Bu âyette de 3-Önemli husus var ;

- 1.KUR'AN-ı KERİM'in VAHY ile indiği ve sık-sık okunması emri.
- 2.KUR'AN-ı KERİM âyetlerini kimsenin değiştiremeyeceği..
- 3.EN SAĞLAM sığınak ve EN GÜVENİLİR de -> sadece ALLAH TEALÂ'dır.

18/28.

Sabah-Akşam RABLERİNİN RIZASINI dileyerek DUA eden kimselerle birlikte **SEN de SABIR ve SEBAT ET**. Yalnız DÜNYA yaşayışının güzelliklerini dileyen - isteyen kimselere UYMA ve ONLARA kapılıp, Gözünü-Gönlünü onlara doğru çevirmekten de sakın ve **BİZİ Hatırlamayı-Anmayı kendilerine UNUTTURDUĞUMUZ kimselere** ve KÖTÜ heveslere kapılıp da, KÖTÜ işlerde HADDİ AŞMIŞ olan kimselere de sakın BOYUN EĞME.!

NOT ; Bu âyetteki hususlar ; * ALLAH'ın RIZASINI dilemenin-istemenin önemi.
* Sıkıntılar karşısında SABIR ve DİNDE-İMÂNDÂ SEBÂT etmenin gerekli olduğu.
* Âhirete inanmayı sadece Dünyada güzel bir yaşam isteyenlere uyulmaması.
* KÖTÜ işlere kalkışan veya haddi aşan kimselere fırsat verilmemesidir...
* HADDİ AŞAN KİMSELERE, ALLAH'ı HATIRLAMANIN ve ANMANIN YASAK EDİLMESİ..
29.âyette; İNSANIN KENDİ İRADESİ ile eğri-doğru yollara dönebileceği açık.

18/29.

Ve ONLARA : "KUR'AN, Hakk-Gerçek olarak Rabbinizdendir." artık, **dileyen İNANSIN, dileyende İNKÂR etsin.** BİZ zâlimler için, öyle bir ATEŞ hazırladık ki onun duvarları ONLARI KUŞATACAK ve ONLAR, susayıp SU istedikleri zaman, erimiş mâdene benzeyen ve yüzlerini haşlayan bir SU kendilerine sunulur ve O'SU, ne KÖTÜ bir içecektir ve CEHENNEM, ne kadar KÖTÜ bir dönüş yeridir.!

18/30.31.

İNANAN ve HAYIRLI işlerde bulunanların mükâfatlarını, elbette zâyi etmeyiz. Altından ırmaklar akan **ADEN CENNETLERİ** bunlarındır ve BUNLAR orada TAHT'lara oturacak ve ALTIN bilezikler takacak, ince-kalın DİBÂ-İpek'ten, **YEŞİL** elbiseler giyerek süslenecektir. BU MÜKÂFAT'lar ne güzel mükâfat ve CENNET ne güzel bir konaktır.

18/32.33.

ONLARA şu 2-Adamı **ÖRNEK** gösterin ; Bunlardan birine, 2-**ÜZÜM BAĞI** verip etraflarını da **HURMA** ağaçlarıyla çevirmiş ve 2-BAĞIN arasında da **EKİN**'ler yetiştirmiştik ve 2-BAĞ, daima ÜRÜN verir ve ürünlerinde de bir eksiklik olmazdı. 2-BAĞIN arasından da, bir IRMAK akıtmıştık...

18/34.->36.

Ve O'ADAMIN başka gelirleri de vardı ve O'ADAM gurur kibirle arkadaşına : "**BEN SERVETÇE SENDEN daha ZENGİN ve EVLÂT-AKRABA BAKIMINDAN da SENDEN daha GÜÇLÜ ve daha ŞEREFLİ'yim.**" demiş, Ve böylece kendisine yazık ederek başına girerken de : "**BAĞLARIMIN YOK EDİLECEĞİNE ve KIYÂMETİN de KOPACAĞINA, ASLA İNANMIYORUM. Eğer RABBİMİN HUZURUNA GÖTÜRÜLSEM bile ORADA da BUNDAN daha İYİ NİMETLERİ MUTLAKA BULURUM.**" demişti..

NOT; Bu âyetlerde **ASLA-MUTLAKA-MUHAKKAK** gibi kesinlik ifade eden kelimeler kullanılmaması için ikaz - ihtar var.! Çünkü böyle kelimeler **ALLAH'a ŞİRK, ORTAK KOŞMAK** demektir ve ALLAH TEALÂ, bu suçu işleyeni cezalandırılıyor.. Çünkü **BÜYÜK SÖZLER** ve **AZAMET, GURUR, KİBİR** -> ancak ALLAH TEALÂ'ya aittir. Bu gaflete düşmemek için **İNŞAALLAH - MAŞAALLAH** gibi kelimeler söylenmeli..

18/37.->41.

Arkadaşı da ONA CEVAP vererek :

"**SENİ TOPRAKTAN SONRA da BİR DAMLA SU'dan YARATIP, DAHA SONRA SENİ İNSAN KILIĞINA KOYANI MI İNKÂR EDİYORSUN.?**" ve devamla : "**Fakat ALLAH, öyle bir ALLAH'tır ki O, BENİM BABBİM'dir ve BEN RABBİME hiçbir şeyi ortak koşmam.**" dedi ve

kendi başına girerken de arkadaşına :

"(ALLAH KORUSUN) **MÂŞAALLAH!** ALLAH'ın her isteği olur ve **Kuvvet - Kudret ancak ALLAH'a AİT'tir.**" demen gerekmez mi.? Eğer, MAL ve EVLÂT'ça BENİ kendinden üstün görüyorsan bil ki ; Belki RABBİM BANA, SENİN bağlarından daha iyisini verir ve SENİN bağlarının üzerine de gökten **YILDIRIM'ları** göndererek, kuru bir TOPRAK haline getirir veya **BAĞ'ının SUYU ÇEKİLİR** ve **SUYU arayıp - bulmaya da asla gücün yetmez!** demişti...

18/42.

Nitekim ONUN bütün ürünleri **YOK** edildi ve ertesi gün O'ADAM, çardakları yıkılıp-çökmüş BAĞINI görünce ellerini ovuşturup : "**KEŞKE - RABBİME HİÇBİR ŞEYİ ORTAK KOŞMASAYDIM!**" dedi.

NOT ; Buradaki **ÖRNEK** olay, elbette ilâhi mucizevi bir CEZA'dır ve **DEPREM** veya **SEL FELÂKETLERİNİ, TABİİ-> TABİAT OLAYI** gibi görenlere de bir cevap.

18/43.44.

Ve O'ADAMA, **ALLAH'tan başka** YARDIM edebilecek kimsesi olmadığı gibi, ONUN kendini koruyup - kurtaracak bir gücü de YOK'tu.. İşte BU MAKAM'da **KUDRET** ve **HÜKÜMRANLIK yalnız ALLAH'ındır** ve **ONA İTAAT**, hem mükâfat hem de sonuç bakımından çok HAYIRLI'dır.

NOT ; GURUR KİBİR ile **BÜYÜKLENME** hakkındaki bazı âyetler ve belge şunlar ;
Bak-> 46.Sûrenin sonunda GURUR-KİBİR Hk.BELGE VAR.! Ve diğer Âyetler ;
Bak-> 6/123. 7/146. 40/56.83. 41/15. 45/7.8. 46/20. 63/5. 68/16.

18/45.

ONLARA şu örneği de ver ; **DÜNYA hayatı** gökten indirdiğimiz bir YAĞMUR gibidir. Bu sebeple BİTKİLER yetişir, birbirine karışır ve arkasından da, RÜZGÂRIN savurduğu çer-çöpe dönüşür yok olur. Ve ALLAH'ın her şeye gücü yeter O'MUKTEDİR ve TEK HÜKÜMDAR'dır.
 18/46.

MAL-SERVET ve **EVLÂT'lar dünya hayatının SÜSÜ ve geçicidir.** Fakat **ÖLÜMSÜZ** olan **İyi-Faydalı işler** ise, RABBİNİN katında SEVAP ve ÜMİT verici olarak daha hayırlı İŞ ve AMEL'lerdir..
 18/47.

Bir gün DAĞ'ları yerinden SÖKER yürütürüz de, SİZ YERYÜZÜNÜ, DÜMDÜZ görürsünüz ve onların hiç birini geride bırakmaksızın, **ÖLÜ'lerin hepsini de MAHŞER** yerinde toplarız...

18/48.

Ve ONLAR SAF-SAF olarak RABBİNİN huzuruna getirildikleri zaman ONLARA : "Andolsun ki SİZİ ilk defa nasıl yaratmışsak, şimdi de O'şekilde BİZE geldiniz. SİZE söz verdiğimiz bu belirli zamanın asla mümkün olmayacağını SANMIŞ'tınız değil mi.?" diye sorulur.
 18/49.

Ve **AMEL DEFTERLERİ** ortaya konunca, orada YAZILI olan şeylerden suçluların korktuğunu görürsün ve : "VAY HALİMİZE.! BU DEFTER, NASIL OLMUŞ da KÜÇÜK-BÜYÜK HİÇBİR ŞEYİ BIRAKMAYIP HEPSİNİ SAYIP DÖKMÜŞ.!" derler ve yaptıklarının tamamını önlerinde bulurlar.. Ve SENİN RABBİN, hiç kimseye haksızlık veya zulmetmez...

18/50.

ve **BİZ** Meleklerle: "**ÂDEM'e SECDE EDİN**" demiştik de **İBLİS hariç** hepsi SECDE etmişti ve **ŞEYTAN-İBLİS - CİN'lerden** olduğu için, RABBİNİN emrine boyun eğmemişti. Ey İNSAN'oğulları.! SİZLER şimdi, BENİ bırakıp da, **sizin can DÜŞMANINIZ** olan **ŞEYTANI** ve **ONUN SOYUNU kendinize, ARKADAŞ - DOST MU EDİNİYOR'sunuz.?** ve **KENDİSİNE** yazık edenler için, bu değişme ne kadar **KÖTÜ'dür.!**

NOT ; SECDE kelimesi geçtiği zaman KIBLEYE dönülür 1-SECDE yapılır ve secdede, NAMAZ Secdesinde söylediğimiz **SÜBHÂNE RABBİYEL ALÂ'nın** anlamı -> **RABBİMİZ SEN ÇOK YÜCESİN** ve **SENİ ÖVMEME-YÜCELTMEYE BİZİM GÜCÜMÜZ YETMEZ** **KÖTÜLÜKLERİMİZİ BAĞIŞLA** ve **BİZİ AFFET** ve **BİZE LÜTUFLARINLA MUKABELE EYLE..** anlamında olan bu DUA - 3-KERE söylenir.

NAMAZ KILMAYANLAR, ALLAH'a SECDE ETMEK İSTEMEZ. **ŞEYTAN'ın->** Onların DOSTU arkadaşı olacağı ve böylece kendilerine yazık edeceklerine işaret var. Meleklerin hocası olan **ŞEYTAN'ın ->** CİN halkından olduğu da bildirilmişti.

18/51.

Ve **BEN** - **İBLİS'i** ve onun soyunu da, ne göklerin ne de yerin yaratılışına ve kendilerinin yaratılışına da **ŞAHİT etmedim** ve insanları doğru yoldan saptıranı, kendime **YARDIMCI** yapmadım.!

NOT ; Âyetlerde ALLAH TEALÂ, bazen **BEN** bazen **BİZ** kelimeleri kullanmış.! BEN, kelimesinin anlamı belli. Ancak BİZ kelimesi ile, emrindeki bazı Yardımcılarını KAST ettiği anlaşılıyor ve bu Yardımcılarının da, DOĞRU YOLDA olan kimseler olduğu ve olacağına - âyette işaret edilmiş.! **ALLAH TEALÂ'nın YARDIMCILARI**-> Muhakkak ki başta 4-Büyük MELEK olmak üzere Diğer MELEKLER, PEYGAMBERLER, AZİZLER, EVLİYÂLAR, ŞEHİTLER ve ÂLİMLER'dir. Bu sebeple 54.âyette -> **KUR'AN-ı BİZ AÇIKLADIK** - buyurmuşlar ve Bu suretle artık KUR'AN-ın YENİ BİR TEFSİRİNE GEREK OLMADIĞI vurgulanmış. Buna rağmen, bazı PROFESÖRLER bile, KUR'AN-ı TARTIŞIP->YANLIŞ YORUMLUYOR.! Bu sebeple 52-53.âyette de -> SAPIKLARIN CEHENNEME GİRECEĞİ, açıklanmış..

18/52.53

O'GÜN ALLAH onlara : "BANA EŞ-ORTAK KOŞTUKLARINIZI ÇAĞIRIN.!" diye emredince zâlimler PUT'larını çağırarak ve gelen olmayacak ve **BİZ** de onların arasına bir **CEHENNEM DERESİ** koyacağız ve Günahkârlar-Suçlular ATEŞİ gördükleri zaman içine düşeceklerini anlarlar, fakat kaçıp - kurtulacakları bir yer de bulamazlar.!

18/54.

Andolsun ki **BİZ**, **KUR'AN-da** insanlara her türlü **ÖRNEĞİ** verip bunları da açıkladık. Fakat insanlar, her işten daha çok, **KUR'AN-ı konuşup - tartışıyor.!**

18/55.

İNSANLARA doğruluk rehberi KUR'AN geldikten sonra, ONLARI **İMÂN** etmekten ve RABLERİNDEN **AF** dilemekten alıkoyup engelleyen şey ; Öncekilere gönderilen BELÂ'ların, kendi başlarına da gelmesini veya âhret azabının apaçık gelip - çatmasını beklemeleridir.!

18/56.

BİZ PEYGAMBER'leri ancak müjdecî ve uyarıcı olarak göndeririz. Kâfirler de, HAKKI-> BÂTİL ile ortadan kaldırmak için MÜCADELE ederler. Âyetlerimizi ve yapılan ikazları da, ALAYA alırlar...

18/57.

RABBİNİN ÂYETLERİ kendisine hatırlatıldığı halde, âyetlerden yüz çeviren ve yaptığı kötülüğü unutandan daha ZALİM var mı.? Bu sebeple **BİZ**, **KUR'AN-ı ANLAMAMALARI için** -> **ZALİM olan KİMSE'lerin KALPLERİNE PERDELER GERDİK** ve **KULAKLARINI da SAĞIR'laştırdık** ve **SEN ONLARI, DOĞRU YOLA ÇAĞIRSAN da, artık ONLAR, ASLA DOĞRU YOLA GELEMEZLER.!**

NOT ; * KUR'AN-ın noksansız olduğu, âyetlerde her türlü örneğin bulunduğu ve insanların **TARTIŞMA - MÜNÂKAŞA** işlerini, diğer işlerden fazla yaptığı.! * İnsanlara **KUR'AN gelmesine rağmen** Aklını kullanmayıp DİNE-inanmayanların **KALPLERİN MÜHÜRLENECEĞİ** ve ONLARA İMAN KAPISININ KAPANACAĞI belirtilmiştir.

18/58.

Bununla beraber RABBİN, çok merhamet edici ve bağışlayıcıdır. Eğer RABBİN kazandıkları günahlar sebebiyle ONLARI HEMEN hesaba çekmek isteseydi, ONLARIN azâbını da çabucak verirdi. Fakat **ONLAR için SÖZ VERİLEN bir SÜRE var** ve ONLAR, ALLAH'tan başka sığınacak kurtulacak bir yer bulamazlar.

18/59.

ZULÜMLERİ sebebiyle yok ettiğimiz Şehir veya Kasabalara BAK.! BİZ ONLARI yok etmeden önce ONLARI ikaz etmiş SÜRE vermiştik.

NOT ; ALLAH TEALÂ'nın âdeti 1.ÖNCE BİLDİRMEK - HABER VERMEK, 2.ÖRNEKLERLE İNSANLARI KORKUTMAK 3.İNATÇILARA SÜRE-MÜHLET VERMEK, 4.HELÂK İLE YOK ETMEK. İşte bu sıra, TARİH boyunca bütün insanlara uygulanmış ilâhi bir yasa.. Pek çok âyette, bu sıranın değişmeden uygulandığına dair, âyetler var...

18/60.

Hani MÛSÂ, genç arkadaşına : "**BEN, MECMÂ'ÜL BAHREYN'e, 2-Denizin birleştiği yere varıncaya kadar, durup dinlenmeden yıllarca yürümeye kararlıyım..**" demişti

18/61.

Nihayet 2-Arkadaş, 2-Denizin birleştiği yere geldikleri zaman, kendilerinin yiyeceği YEMEK'leri olan balığı orada unutmışlardı. **BALIK da canlanıp** denize atladı ve bir yol bulup gitti.!

18/62

Oradan geçtikten sonra MÛSÂ arkadaşına: "**Hadi kuşluk yemeğimizi getir. BİZ bu yolculukta gerçekten çok yorgun düştük.**" deyince,

18/63.

Arkadaşı da : "**Kayalığa sığındığımız zaman BALIĞI orada unuttum ve bunu UNUTTURAN ve HATIRLATAN ŞEYTAN'dır ve O'BALIK şaşılacak şekilde denize atladı ve bir yolunu bulup gitmişti..!**" dedi..

18/64.

MÛSÂ da arkadaşına : "**İşte, aradığımız buydu.!** dedi ve hemen geldikleri yoldan, izlerinin üstünden geri döndüler...

18/65.

Nihayet Katımızdan kendisine RAHMET HİKMET ve İLİM verdiğimiz HAS kullarımızdan birini - Hz.HIZIR'ı buldular..!

NOT ; Rivâyete göre yukarıdaki âyetlerde anlatılan -> Hz.MÛSÂ'nın arkadaşı Hz.YÛŞÂ B.NÛN'dur. Bu kutsal insanın türbesi İSTANBUL'da BEYKOZ-> KAVAKLAR arasındaki YÛŞÂ TEPESİ denen yerdedir. Âyetteki DENİZ ise ; HAZAR denizi veya NİL nehrinin 2-Kolu olan BEYAZ NİL ve MAVİ NİL olabilir.? Ancak AKLA yakın olanı KIZIL denizdir. Çünkü Hz.MÛSÂ'nın yaşadığı olaylar FİLİSTİN'le MISIR arasında geçiyor ve Hz.HIZIR'ı BULMAK için bu seyahati yapmışlar.! Çünkü ALLAH TEALÂ Hz.MÛSÂ'ya Hz.HIZIR'ın kendisinden daha bilgili olduğunu ve **HIZIR'ın bulunduğu yerde, ELLERİNDEKİ ÖLÜ BALIĞIN CANLANACAĞI alâmetini kendisine bildirdiği için, bu alâmetin gerçekleştiği yere geri dönmüşler..** Din büyüklerinin adeti ; **KENDİLERİNDEN DAHA BÜYÜK OLANI ARAYIP-BULMAK'tır.** Bu suretle Hz.HIZIR'ı,a.s. bulmuşlar ve onunla olan olaylar da aşağıda ->

18/66.

MÛSÂ, ONA (HIZIR'a) dedi ki :

"SANA ÖĞRETİLENDEN BANA da ÖĞRETMEN için SANA TÂBÎ OLAYIM MI.?"

18/67.68.

O'da : **"SEN, benimle bulunmaya dayanamaz - sabredemezsin ve iç yüzünü bilemediğin bir şeye nasıl SABR'edebilirsin.?"** dedi.

18/69.

MÛSÂ da : **"İNŞÂALLAH** (ALLAH dilerse) **göreceksin ki, sabredeceğim ve SENİN emrine de asla karşı gelmeyeceğim."** dedi.

18/70.

O'da : **"Eğer BANA arkadaş olup BANA uyacaksan, BEN SANA birşey anlatmadıkça, hiçbir şey hakkında BANA soru sormamalısın."** dedi.

18/71.

Sonra da beraberce yola düştüler. Nihâyet bir GEMİ'ye bindikleri zaman **HIZIR O'gemiyi deldi.!** **MÛSÂ** da: **"Gemidekileri boğmak için mi ONU deldin.? Gerçekten SEN çok kötü bir iş yaptın.!"** dedi.

18/72.

O'da : **"SANA, Benim işlerime dayanamazsın demedim mi.!"** dedi.

18/73.

MÛSÂ da : **"Unuttuğum için BENİ azarlama ve şu arkadaşlığımız süresince BANA güçlük çıkarma - ağır yük yükleme.."** dedi...

18/74.

Beraberce yola düştüler. Nihâyet bir **ERKEK ÇOCUĞA** rastladıkları zaman - **O, hemen bu çocuğu ÖLDÜRDÜ.!** **MÛSÂ** da arkadaşına : **"Bu ÇOCUK, hiçbir cana kıymamışken SEN bir mâsumu öldürdün. SEN, gerçekten çok kötü bir iş daha yaptın.!"** dedi.

15.CÜZ SONU ←

16.CÜZ BAŞI

18/75.

O'da : **"SANA, Benim işlerime dayanamazsın demedim mi.!"** dedi.

18/76.

MÛSÂ da: **"Eğer bundan sonra SANA bir şey sorarsam artık benimle arkadaşlık etme çünkü SANA ÖZÜR dileyecek yüzüm kalmadı.!"** dedi.

18/77.

Yine yola düştüler ve bir **KASABA'ya geldiler** ve HALKTAN biraz **yiyecek** isteyince, bir şey vermediler ve bunları misafir de etmek de istemediler. BUNLAR oradan giderken ; yıkılmak üzere olan bir DUVAR gördüler. **HIZIR, KERAMET gösterip hemen DUVARI TAMİR edip sağlamlaştırınca, MÛSÂ** yine sabredemedi ve : **"Eğer dileseydin, bu işe karşılık bir ücret alırdın."** deyince,

18/78.79.

HIZIR dedi ki : **"İşte bu, artık BENİMLE SENİN AYRILIŞIMIZ'dır ve SANA, sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım ;**

*** GEMİ, denizde çalışan birkaç YIKSUL kimsenin malıydı ve GEMİYİ bilerek kusurlu hâle getirmek istedim. Çünkü önümüzde, her sağlam gemiye zorla el koyan ZALİM BİR KRAL vardı, GEMİYİ delerek, ancak bu şekilde kurtardık.!**

18/80.81.

"Ve **ÇOCUĞUN** anası babası imânlı ve **İYİ** kimselerdi. Bu çocuğun ZALİM biri olacağını anladık ve ileride Anasını - Babasını azdırıp kâfirliğe saptırmasından veya ONLARA KÖTÜ davranıp ZULÜM etmesinden endişe ettik ve bu sebeple çocuğu ÖLDÜRDÜK.. Fakat RABLERİNİN ONLARA, bu çocuktan daha temiz ve çok merhametli - bir başka EVLÂT vermesini de diledik.!"

NOT ; Bu âyetlerde **KADER'in** -> İnsanlar yaratılmadan önce YAZILDIĞINA dair iddiayı çürütüyor. **KADER'in** -> İNSAN'ın KENDİ ELİNDE olduğunu kanıtlıyor.. Ayrı bir iddia.... **KADER'in** -> DEĞİŞTİRİLEBİLİR,, olduğunu da kanıtlıyor.. Ayrıca, âyetlerde BİZ Kelimesiyle geçen işlerde GÖREVLİ KUTSAL KİMSELERE, Dünyada ve Kâinatta ALLAH TEALÂ tarafından GÖREVLER verildiği anlaşılıyor. Ayrıca **KUTSAL KİŞİ'lerin DUA'sını İLÂHİ KATTA GEÇERLİ** olduğuna işaret var. **Bak-> KADER ve İRADE için 4/79.115. 8/30. 9/82. 16/116.117. 17/36. 35/32. 36/54. 39/15.41. 42/20. 59/18. 73/19. ve 76/29. 74/38. 92/4->10.**

18/82.

"Ve **DUVAR**, kasabadaki 2-Yetim çocuğundu ve duvarın altında onlara ait bir **DEFİNE** vardı ve babaları da çok iyi adamdı ve **RABBİN**, çocuklar erginlik çağına geldikleri zaman kendisinden bir RAHMET olarak bu defineyi onlara buldurmak istiyordu ve **bütün bunları BEN kendi isteğimle yapmadım.**! İşte, hakkında **SABİR** edemediğin olayların İÇ YÜZÜ böyledir." demişti.

NOT ; Âyetlerde, MÜCİZE olan olayların bir kısmı ÖRNEK olarak verilmiş ve Âyetlerin anlamları, daha iyi anlaşılması için genişletilerek yazılmış.. **HZ.MÛSÂ**, a, s, arkadaşı olan **HZ.YÛŞÂ** ile birlikte. **İLÂHİ İZİN'le HZ.HIZIR'ı** arayıp-bulmaları **METAFİZİK=AKIL ÖTESİ** olaylardır bunlara HAS KULLAR inanır HALK : "**KUL SIKIŞMADAN, HIZIR YETİŞMEZ.**" der ve BEN şahsen - böyle sıkışık bir durumda - bir HIZIR'ın yardıma geldiğine şahidim, çünkü bunu yaşadım.! Bunu da her imânlı-ihlâs sahibi insan yaşayabilir **3-Önemli şartı var ; 1.İHLÂS'lı OLMAK. 2.HADDİ AŞKIN DARDA KALMAK. 3.YALNIZ ALLAH'tan DİLEMEK..**

18/83.

Ey MUHAMMED.! SANA, ZÛLKARNEYN hakkında da soruyorlar. Onlara de ki : "**ONU da size anlatacağım.**!"

NOT ; **HZ.ZÛLKARNEYN** hakkında **KUR'AN-ı KERİM'de kesin bilgiler yok.** Ancak, Bu Kutsal insanın, ALLAH TEALÂ'nın katında elbette önemli bir yeri var ki, âyetlerde adına ve bazı olaylarına yer verilmiş... Bazı tefsirlerde ; **BÜYÜK İSKENDER** olduğu ve **İRAN ile ROMA** topraklarına veya **DOĞUYA ve BATIYA** İSKENDER'in hâkim olması, **TÂCINDA 2-BOYNUZ** bulunması bunun alâmeti olarak gösterilmiş.! Çünkü **ZÛLKARNEYN = ÇİFT BOYNUZ** anlamında olan bir kelime.! Fakat böyle bir ihtimâl çok zayıf. Çünkü âyetlerde geçen **YE'CÛC-ME'CÛC'un** aşağıdaki olayları, İSKENDER'den çok önce geçmiş olduğu sanılıyor. Ancak ; **HZ.SÛLEYMAN**'nın hem DİN hem de DEVLET başkanı olması ve civar ÜLKELERİ de hâkimiyetine alması göz önünde tutulursa ; **BÜYÜK İSKENDER** veya kudretli başka bir Devlet başkanı da - belki **HZ.ZÛLKARNEYN** olabilir.! Ayrıca : **HZ.ZÛLKARNEYN ÂLİ HAMİR'den -> YÜCE HİZMET ERBABI** ve ismine **SAAP**" deniyor.

18/84.

Gerçekten **BİZ, ZÜLKARNEYN'i** yeryüzüne yerleştirmiş ve her şeyin yolunu - yordamını ONA da öğretmiştik...

18/85.86.

O'da bir yol tutup gitti ve **GÜNEŞ'in battığı yere vardığı zaman** ONU bir kara çamura batar gibi, HAYÂL - serap gördü.!

Ve orada bir millete rastladığı zaman - **BİZ ONA :**

"**Ey ZÜLKARNEYN.! İstersen bunlara azap edersin veya istersen, ÖĞÜT verip bunlara iyilik ederek YOLU KENDİN SEÇECEKSİN.**" dedik.

NOT ; NEYİ EKERSEN -> ONU BİÇERSİN, KENDİ YOLUNU -> KENDİN SEÇERSİN..

ASLA ZULM'ETMEZ ALLAH KULUNA, HERKESİN ÇEKTIĞİ-> KENDİ CEZASI..

Bu ŞİİR Bak-> 3/30. 8/51. 18/84->86. 36/54. 81/14.âyetlerden türemiş.

18/87.88.

ZÜLKARNEYN de onlara : "ZULÛM-Haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra O'KİMSE elbette RABBİNE dönecek ve RABBİ de ONU şiddetle cezalandıracak. Fakat, İnanan ve iyi işler yapan kimseler için, en güzel mükâfatlar vardır ve **ONA kolaylık sağlayacağız.**" dedi.

18/89.90.

Sonra yine bir yol tutup gitti ve nihâyet **GÜNEŞ'in doğduğu yere** varınca orada, GÜNEŞİ bir milletin üzerine doğar buldu.! Çünkü, **BİZ** onlar için **güneşten korunacak** bir örtü-**ELBİSE yapmamıştık.!** (Bu insanların evleri de elbiseleri de yoktu.!)

18/91.

İşte BİZ, Onların yaptıklarını baştan - sona kadar biliyoruz.

18/92.93.

Sonra **ZÜLKARNEYN** yine bir yol tutup gitti ve 2-DAĞ arasındaki bir bölgede - hiçbir sözü anlamayan BİR MİLLETE rastladı.!

18/94.

Onlar dediler ki : "**Ey ZÜLKARNEYN.! Buradaki YE'CÛC ve ME'CÛC isimli kabileler BOZGUNCULUK yapıyor. Bizimle onlar arasında bir ENGEL-SED yapman için SANA Vergi-Masraf-**ÜCRET** verelim mi.?"**

18/95.96.

ZÜLKARNEYN de : "RABBİMİN BANA verdiği nimetler ve kudret, sizin vereceğinizden çok daha hayırlıdır. SİZ, gücünüzle BANA yardım edin de, aranızda aşılamayan engeli beraberce yapalım. Hadi BANA **DEMİR kütle parçalarını getirin.**" dedi - işe koyuldu. Sonunda yığıdıkları şeyler Dağların 2-Yakasası gibi yükselince : "**ÜFLEYİN-Körükleyin ateşi.**" diye emretti ve demirler kızarıncaya "**BANA, erimiş BAKIR getirin de üzerine dökeyim.!**" demişti..

18/97.

Artık - **YE'CÛC** ve **ME'CÛC**, bu SED'din üstünden de geçemediler ve onların bu SEDDİ delip - geçmeye güçleri de yetmedi..

18/98.

ZÜLKARNEYN dedi ki: "Bunlar, RABBİMİN Rahmetinden bir lütuftur. RABBİMİN söz verdiği KİYÂMET zamanı geldiği zaman, elbette bu SEDDİ düm-düz edecektir ve Rabbimin her sözü HAK - Gerçektir."

18/99.

İşte O'GÜN onları kendi hallerine bırakırız ve **ONLAR ÇOKLUK** olduğu için dalgalar halinde birbirlerine girerler.! ve **SÛR'a üfürülünce** - hepsini de **MAHŞER**'de TOPLAR, bir araya getiririz..

18/100.101.

Ve **GÖZLERİNİ, BİZİM Öğütlerimize - Âyetlerimize karşı kapatan** Ve **KUR'AN-ı DİNLEMeye TAHAMMÛL EDEMEYEN KÂFİR'lere** ; O'GÜN, CEHENNEMİ öyle bir göstereceğiz ki.!

NOT ; EGO = NEFS'e veya ŞEYTAN'a uyup, kendi İRADE'si = İHTİYÂR'ı ile KUR'AN'ı KERİM'e inanan veya önemseyen İNSANLARIN -> ÇOGUNLUKTA OLDUĞU, İLÂHÎ Âyetlere-Öğütlere-Emirlere-Yasaklara uymadıkları bir yana - bunları Duymaya-Görmeye bile TAHAMMÛL EDEMEDİKLERİNE işâret edilmiş ve KÂFİRLERİN, CEHENNEME girecekleri ve orada kötü cezalarla karşılaşacakları açıklanmış.

18/102.

Kâfirler, **BENİ bırakıp da kullarımı DOST-Yardımcı edinmelerini** kendileri için yeterli-faydalı mı sanıyorlar.? Şu muhakkak ki **BİZ Cehennemi, KÂFİR'ler için konak yeri olarak hazırladık..**

18/103.

Ey MUHAMMED.! Onlara de ki : "Yaptıkları işler bakımından, **EN ÇOK ZARARA ZİYANA UĞRAYAN** kimseleri SİZE bildirelim mi.?"

18/104.105.

Onlarının DÜNYA'daki çalışmalarının hepsi **BOŞA gitmiştir.! Halbuki ONLAR iyi ve sağlam iş yaptıklarını sanıyorlardı.! ONLAR RABLERİNİN âyetlerini ve ONA kavuşmayı YALAN'lıyorlar, hep İNKÂR ediyorlardı. Bu sebeple işleri hep BOŞA gitmiştir.. Ve BİZ onlara, KİYÂMET gününde de hiçbir değer vermeyeceğiz..**

NOT ; KÂFİR veya MÜNÂFIK'lar dünyada muhakkak ki bazı **İYİ** işler yapıyor ve bu iyi işlerinin karşılıklı olan MÛKÂFAT ONLARA -> sadece dünyada veriliyor.. Çünkü ALLAH TEALÂ'nın ilâhi ADALETİ böyle. Ancak onların bu İYİ işlerinin **ÂHİRETTE BOŞA GİDECEĞİNE** ve HİÇBİR MÛKÂFATI OLMAYACAĞINA da işâret edilmiş. Çünkü CENNETE girmeye hak kazanmak için->önce İMÂN-İTAAT ve TÂAT gerekiyor. Bak-> **İYİ İŞLERİN ÂHİRETTE BOŞA GİTMESİ-> 4/137. 7/147. 9/53. 25/23. 47/8.**

18/106.

İNKÂR edenler, Âyetlerimiz ve Peygamberlerimizle **ALAY** ettikleri için, bunun karşılığı olarak onların **CEZASI CEHENNEM'dir..**

18/107.

Fakat **inanan - İMÂN eden** ve **hayırlı-İYİ işler yapanların** da ; işte bunların da yeri-yurdu muhakkak ki **FİRDEVS CENNETLERİ'dir.**

18/108.

Bu kimseler de bu CENNETLER'de devamlı olarak kalacaklardır ve Bu kimseler buradan hiç ayrılmak istemezler..

NOT ; ÂMENÛ ve ÂMİLUS'SÂLİHÂTİ -> İMÂN EDİP, İYİ-HAYIRLI İŞLER YAPAN'lar.. Bu çift kelime KUR'AN-da sıkça geçiyor ve Dinin özünün ÖZÜNÜ teşkil ediyor. Âhirette sonsuz yaşam yeri olan CENNETLERE girebilmenin ANA yasasının başı ALLAH'ın VARLIĞINA ve BİR TEK OLDUĞUNA şüphe duymadan inanmaktır ve sonra, KUR'AN-ı KERİM'e ve Hz.MUHAMMED'in,sav emirlerine UYMAK - UYGULAMAK'tır. Bu hususlar bir bütündür ve asla bölünüp parçalanmasına izin verilmiyor.. Bu hususlara gönülden inanan ve uygulayanlar, elbette İHLÂSA ermiş oluyor, CENNETLERE girmeye hak kazanıyor. CENNETLER, âyetlerde ADEN - FIRDEVŞ gibi değişik isimlerde belirtilmiş ve bunların farklı olduğu anlaşılıyor.!

18/109.

Ey MUHAMMED.! Onlara de ki :

"RABBİMİN SÖZLERİNİ YAZMAK İÇİN, DENİZLER MÜREKKEP OLSA ve BİR O'KADAR da İLÂVE ETSEK, RABBİMİN SÖZLERİ BİTMEYEN ÖNCE, BÜTÜN DENİZLER BİTER - TÜKENİRDİ.!"

NOT ; ALLAH TEALÂ Hazretlerinin, MÜLKÜ olan KÂİNAT + SÖZLERİ + İŞLERİ ve HÜKÜMRANLIĞI muhakkak ki SINIRSIZ ve SORUMSUZ BİR SALTANAT halindedir ve bunun için bu âyet ÖRNEK-MİSAL olarak verilmiş ve bunu YAKÎN'en anlayanlar elbette KUTLU kimselerdir.. Bak-> 12/21. 25/1.2 52/37. 76/20.âyetlere.

18/110.

Ey MUHAMMED.! Onlara de ki :

"BEN de, ancak sizin gibi bir insanım.. Fakat BANA ; TANRI'nızın -> BİR TEK TANRI-İLÂH olduğu VAHY'olunuyor... RABBİNE KAVUŞMAYI ÜMİT EDEN KİMSE ;
* Faydalı-iyi işler yapın ve RABBİNE KUL'lukta - İBÂDET'te,
* RABBİNE hiçbir şeyi EŞ-ORTAK koşmayın.."

NOT ; 107.âyette geçen ÂMİLUS'SÂLİHÂTİ kelimesine EŞDEĞER olan ve anlamı = SÂLİH-HÂLİS İŞLER olan kelime AMELEN SÂLİHÂN şeklinde bu son âyette geçmiş. Çünkü bu husus DİNİN ÖZETİ'nin ÖZÜ'nü teşkil ediyor. Ayrıca, ALLAH'ın BİR-TEK İLÂH ve ALLAH'ın SINIRSIZ - SORUMSUZ HÜKÜMDAR olduğuna inanıp Kâinatta ve Dünyadaki bütün işlerin-olayların yalnız ALLAH'ın İZİNİNE TÂBİ olduğunu görüp-bilerek, ALLAH'a HİÇBİR EŞ-ORTAK TANINMAMASI vurgulanmış.. Buna rağmen İNSANLARIN ÇOĞU, apaçık MÜŞRİK veya GİZLİ MÜŞRİK olmuş.! Bak->ÇOĞUNLUK hakkında bazı âyetlere ; 2/83. 5/59.66. 10/59. 12/40. 16/83. Ve GİZLİ ŞİRK = FARKINA VARMADAN - GAFFLET İÇİNDE ALLAH'a EŞ-ORTAK KOŞMAK. Bunun son zamanlarda insanlar arasında yaygın olacağına dair Hadisler var.

-----*****-----

Sadakallâhül'azîm.

Doğruyu apaçık söyleyen ALLAH, çok güçlü ve azametlidir.

Elhamdü'lillâhi'Rabbil'âlemîn.

Âlemlerin RABBİ olan ALLAH'a HAMD'olsun.

-----*****-----